



LEEUWENDEEL

Wijkkrant van Wijkvereniging Leeuwendaal | Uitgave: Winter 2023



Nieuwe struikelstenen in Leeuwendaal 🦁 Het Prinsesje van de Princesseleen
Kattenkwaatern! 🦁 Wolwinkel in de Herenstraat 🦁 Pien
Tweedehands kinderkledingbeurs groot succes 🦁 Wildflour bakery

In dit nummer:

Activiteiten in Leeuwendaal	5
Herontwerp voor Geestbrugkade 32-37 (De Compagnie)	6
Nieuwe struikelstenen in Leeuwendaal	8
Het Prinsesje van de Princeselaan	11
Kattenkwaatern!	15
Wolwinkel in de Herenstraat	16
Van 1907 tot en met nu: de oudste familiezaak in de Herenstraat	18
Pien	24
Leeuwendaal een beetje 'hartveiliger' door AED en reanimatietraining	26
Sportieve, actieve en muzikale bewoner	27
Tweedehands kinderkledingbeurs groot succes	28
Wildflour bakery	29
Column: Stilte	31

Colofon

Leeuwendeel is het communicatiemiddel van de wijkvereniging Leeuwendaal

Bestuur Wijkvereniging Leeuwendaal:

Wilgert Opraus, voorzitter, tel. 06 10 97 16 34
Martijn Runderkamp, penningmeester, e-mail:
penningmeester@wijkvereniging-leeuwendaal.nl,
tel. 06 51 33 26 38
Paul Koeslag, algemeen lid/communicatie
Karin Brogtrop, secretaris
Anja Verlaan, lid

Contactgegevens:

Internet: www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
E-mail: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingleeuwendaal

Redactie Wijkkrant:

Redactie: Barbara Schilperoort, Erika Priebee,
Nora Groot, Annemiek van der Zande
Eindredactie: Annemiek van der Zande
E-mail: wijkkrantleeuwendaal@gmail.com

Vormgeving, realisatie en drukwerk:

Hans de Booij (i.o.v.) Phytalis
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk
06 24 22 39 58
Internet: www.phytalis.nl
E-mail: info@phytalis.nl

Versijning, Oplage & Verspreiding:

Frequentie: 4 keer per jaar
Oplage: 1.200 stuks
Verspreiding: alle adressen in wijk Leeuwendaal
(Rijswijk ZH) en direct betrokkenen

Beste wijkgenoten,

Mijn buren grappen weleens over mijn rol als voorzitter van de wijkvereniging. Alsof ik een soort burgemeester van de wijk ben. Meestal zeg ik dan vol overdrijving dat ik mijn ambstketen die dag op mijn nachtkastje heb laten liggen. Zo ook afgelopen september. Met het bestuur hebben we een rondje door de wijk gelopen met de échte burgemeester van Rijswijk: Huri Sahin. Ze had haar ambstketen ook thuis gelaten, dus het klikte meteen. Onze tocht startte met koffie in de Compagnie. De burgemeester kende onze wijk vooral van het terugkerend evenement 'Kunst in de wijk'. "Deze wijk is zo creatief", gaf ze aan. Na een korte introductie van alle bedrijvigheid in de Compagnie moest ze daar aan toevoegen: "en zo ondernemend..!" "Er gebeurt hier zó veel in functie van de wijk". Tijdens de wandeling viel haar op hoe groen en stil deze wijk nog is.

We legden uit dat dit allemaal drijft op inzet en initiatief van bewoners. Samen met de gemeente willen dat graag behouden. Daarom zijn we ook weleens kritisch op de gemeente. Met het beeld van de ambstketen in het hoofd, zou je kunnen zeggen dat iedere Leeuwendaler een schakel is in de keten die onze wijk verbindt. Ook namens de burgemeester, allemaal bedankt dat jullie je schakel zo glanzend en sterk houden.

Fijne kerst en tot volgend jaar.

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal



Uit de redactie

In de jaren 80 was mijn moeder geabonneerd op het handwerkblad Ariadne. Niet voor zichzelf, maar voor haar dochters waarvan drie van de vier een 'handwerk-gen' hebben. In mijn herinnering werd het tijdschrift eens per maand op zaterdag aan huis bezorgd. En daar keken we reikhalzend naar uit. Zodra de Ariadne binnen was ruzieden we over wie de patronen het eerst mocht bekijken. Om snel weer een nieuwe trui te maken in die typische 'eighties' stijl (die tegenwoordig zo in de winkel kan hangen!). Zo werd er in mijn tienerjaren heel wat gebreid en gehaakt. Weliswaar eindigde niet elk projectje in het gewenste resultaat, maar hoe leuk is het om iets onder je handen te zien ontstaan. En dat heb ik nog steeds. Of ik nu door die oude

Ariadnes of nieuwe breiboeken blader, ik word er helemaal blij van. Er liggen onvoltooide truien waarvan ik me had voorgenomen om die eerst af te maken voordat ik iets nieuws begin. Dat is niet gelukt. Mijn volgende project ligt al klaar: een wintersjaal waar ik me in de Kerstvakantie op ga storten. Het vuurtje werd weer helemaal aangewakkerd toen ik Marion van The Plyground mocht interviewen voor deze Leeuwendael.

Ik wens u veel leesplezier en hele fijne feestdagen

Annemiek van der Zande - Eindredacteur Leeuwendael



Wenst u

Fijne

Feestdagen

en een voorspoedig 2024

Authentiek winkelen voor jong en oud!

www.winkelcentrumoudrijswijk.nl - volg ons ook op  

Yoga in Leeuwendaal



Energise your body. Deepen your breath. Quieten your mind.

Classes in Dutch and English.

Yoga met persoonlijke aandacht in kleine groepen van 6-8 mensen.

Beweging, ademhaling en meditatie

Yoga Sattva Rijswijk in de Compagnie, Geestbrugkade 35

sudha@yogasattvarijswijk.com



Activiteiten in Leeuwendaal

Iedere eerste woensdag van de maand: Koffie drinken in Amicitia

Een gezellig bakje koffie drinken met buurtgenoten. Voor iedereen toegankelijk. Vanaf 10:30 in sociëteit Amicitia, Oranjelaan 39.



Februari (datum nog te bepalen): Reanimatie training

Hoe helpen we elkaar in een mooiere wijk te wonen? Qua veiligheid zetten we graag wat stappen. Aan de Leeuwendaal kerk hangt een extra AED-apparaat, om mensen met hartfalen te helpen. Wil je die leren bedienen? Meld je dan aan voor een kosteloze reanimatiecursus. www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl.

Zondag 10 maart: Lente borrel in de Conckelaer

De voormalige nieuwjaarsborrel schuiven we wederom een paar maanden verder naar het voorjaar. Er zijn al zoveel recepties in januari. En in maart hebben we meer kans om op het terras van de Conckelaer van de voorjaarszon te genieten. Vanaf 16:00 in café De Conckelaer. Hoekweg 1, net over de Geestbrug in Voorburg..



CONTACTPERSONEN IN DE WIJK

Leeuwenkoor:
Kunst ter plekke:
Oranjecomité:
Straatspeeldag:

Veegrooster speeltuin Mauritslaan:
BVG De Compagnie:

Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl
 Frans Werter, kunstterplekke@gmail.com
info@ocleeuwendaal.nl
buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com
Veegrooster.mauritslaan@gmail.com
info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

Herontwerp voor Geestbrugkade 32-37 (De Compagnie)

Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie is een parel voor de wijk. Ga maar eens kijken hoeveel leuke kleine bedrijfjes hier zijn verzameld. Iedereen die er ooit aan dacht om voor zichzelf te beginnen, krijgt er op die plek spontaan zin in. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsfaciliteiten, cursussen om te volgen, ontmoetingsplaats voor de wijk, of zingen in een koor. Zoals onze burgemeester laatst al zei: "De creativiteit en ondernemingszin spatten er vanaf".

Toch zijn de panden verouderd. Ze voldoen niet meer aan de huidige normen, dus moet er iets gaan veranderen. Waarschijnlijk gaan alle gebouwen tegen de vlakte en wordt het gebied herontwikkeld tot huurwoningen. De eigenaren zijn daarom in zee gegaan met een architectenbureau en hebben een participatie proces gestart. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk moeten worden aangepast. Dit wil men doen binnen de randvoorwaarden van de gemeente en met zoveel

mogelijk draagkracht onder wijkbewoners. Zodoende is er op 11 september een eerste bijeenkomst gehouden, waar 200 direct omwonenden zijn uitgenodigd. De zaal zat helemaal vol. De groep werd gevraagd om in twee rondes ideeën te spuien over: 1) sterke en zwakke punten, 2) kansen en uitdagingen. Met briefjes werden alle ideeën op de tekeningen van de locatie geplakt. En dat waren er veel! Mij blijft vooral het gevoel bij van angst dat we iets heel moois voor de wijk gaan verliezen. De chemie van bedrijvigheid en de functie van wijkcentrum zijn niet te onderschatten. Ik hoop toch zo dat daar ruimte voor blijft in de nieuwe plannen.



Huurwoningen zullen voor een deel ook sociale woningbouw moeten worden. Dat vraagt meestal om budgettaire bouwstijl. Gaat dat architectonisch aansluiten bij de stijl van de wijk? Anderzijds is er perspectief. Er kunnen ook nieuwe kansen worden benut. Zo wordt de onderliggende vervuilde grond geschoond en zijn er misschien mogelijkheden voor groen, parkeren, kunst en duurzamere ruimte voor wonen en bedrijvigheid. Op basis van de opgehaalde ideeën wordt op een nieuwe informatieavond een aantal planvarianten gepresenteerd o.a. als maquette. Dat zal weer met



omwonenden worden besproken, zodat er een voorkeursmodel ontstaat wat verder kan worden uitgebouwd. Al met al een

ontwikkeling om in de gaten te houden.

Wilgert Opraus

Nieuwe struikelstenen in Leeuwendaal

Stolpersteine, een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Een koperen plaatje wordt ingemetseld voor de huizen waar mensen door de nazi's zijn weggevoerd en vermoord. Op het plaatje staan geboorte- en sterfdatum. Wereldwijd worden deze steentjes geplaatst opdat wij niet vergeten. Volgens de Joodse traditie is een mens pas vergeten als zijn naam is vergeten. Op 12 en 29 oktober zijn nieuwe struikelstenen onthuld in de wijk. Wat weten wij van deze families?

Familie Kooperberg, Oranjelaan

Op 12 oktober werden bij Oranjelaan 76 struikelstenen onthuld voor Abraham (Bram) Kooperberg en zijn gezin. Dankzij het lidmaatschap van Bram van de vrijmet-selaarsloge en een foto in het logegebouw en de informatie van achterneef John, woonachtig in Nieuw-Zeeland, komen we achter het volgende:

Abraham werd in Raamsdonksveer in Brabant geboren op 14 augustus 1896. Hij kwam uit een gezin met 6 kinderen. Hij had 2 oudere zussen en 3 broers waarvan slechts 1 broer de Holocaust heeft overleefd. Over jeugd, schooljaren en latere beroepsleven is nauwelijks iets bekend. Voor een beter leven kwamen zij naar de grote stad. In dit geval Den Haag. Hoe Bram zijn vrouw Else Sinn (geboren 17-03-1904)



Familie Kooperberg



Struikelstenen ter herinnering aan Abraham, Else, Theo en Bethrina Kooperberg

heeft leren kennen zou een interessant verhaal kunnen zijn daar zij uit Göppingen bij Stuttgart kwam. Wel is bekend dat de moeder van Else in de 30-er jaren besloot om naar Nederland te komen daar de situatie in Duitsland verslechterde. Dat is haar helaas niet gelukt want zij is in Riga vermoord. Abraham trouwde met Else op 24 december 1928. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Theo Kooperberg

op 28 april 1930 en Bethrina Kooperberg op 2 december 1931, allebei geboren in Den Haag.

Abraham verbleef in september tot begin oktober 1942 in het werkkamp Beugelen bij Staphorst. Op 3 oktober werden alle werkkampen ontruimd en gingen de mannen naar Westerbork. De gezinnen werden opgehaald en ook naar Westerbork gebracht. Op 16 oktober werden zij gedeporteerd richting Auschwitz. De trein waar Abraham in zat stopte in Cosel. Hij werd geselecteerd en kwam in een Durchgangslager in Noord-Silezië terecht. Op een onbekende datum kwam hij daar om het leven. Zijn vrouw en kinderen reden door naar Auschwitz en werden meteen na aankomst op 19 oktober 1942 vergast. Een broer van Bram, Philip, is in Sobibor vermoord. Omdat Philip met een niet-Joodse vrouw was getrouwd, waren zijn kinderen niet "echt" Joods en zijn zij zodoende de oorlog wel doorgekomen. We weten nu iets meer over de lotgevallen van deze familie. Dankzij de struikelstenen worden zij niet vergeten.

Familie Goudsmid, Regentesselaan

Op zondag 29 oktober werden 4 struikelstenen onthuld voor de familie Goudsmid die vanaf 1931 woonde op de Regentesselaan 20. Vader Simon kwam uit een slagersfamilie in Kampen. Hij had een vleesgrossierderij opgezet in Den Haag. Moeder Ida kwam uit Antwerpen uit een Nederlandse banketbakersfamilie. Verder bestond het gezin uit dochter Beppie die naar de ULO ging en later telegrafiste was bij de PTT en zoon Herman die naar de HBS



Familie Goudsmid



Onthulling struikelstenen Oranjelaan (bron: Groot Rijswijk)

ging en scheidkunde wilde gaan studeren aan de TH in Delft. Een Nederlands gezin met een joodse achtergrond waar Joodse hoogtijdagen werden gevierd met familie en vrienden. Vanaf mei 1940 moesten Joden het gaan ontgelden: geen toegang meer tot openbare functies, uitsluiting van Joden voor onderwijs en banen, verlies van stemrecht, in beslagname van Joodse bezittingen, het verplicht dragen van de Jodenster etc.

In de nacht van 28 op 29 oktober 1942 gaan Beppie en Herman naar een onderduikadres in de Rodenbachstraat. Daar horen zij de volgende ochtend dat hun ouders, Simon en Ida, zijn opgepakt en meegenomen. Zij komen op 30 oktober aan in Westerbork en worden vervolgens op 2 november gedeporteerd naar Auschwitz. Ida wordt direct vermoord in Auschwitz en Simon wordt eerst te werk gesteld in Blechhammer en op 28 februari 1944 vermoord in Auschwitz. In de zomer van 1944 wordt Beppie opgepakt tijdens een treinreis van het ene naar het andere onderduikadres. Zij wordt op 31 oktober 1944 vermoord in Auschwitz. Herman overleeft de oorlog. Hij kon onderduiken op verschillende adressen (zeven) en moest iedere avond op zijn fiets naar een ander adres. Op het adres van kraamverpleegster Mies van Kuilenburg mocht hij aanvankelijk 2 weken blijven. Zij vond het te riskant voor Herman om iedere avond de straat op te gaan. Die 2 weken werden meer dan 2 jaar! Hij verbleef daar tot mei 1945.



Struikelstenen ter herinnering aan Simon, Ida, Rebekka (Beppie) en Herman Goudsmid.



Onthulling struikelstenen Regentesselaan. Kleinzoon Simon Goudsmid staat rechts.

Op 6 mei 1945 staat Herman op de stoep met de gedachte om daar weer te gaan wonen. Maar inmiddels was zijn ouderlijk huis op de Regentesselaan verkocht. Er waren mensen die veel geld verdienden aan de bezetting en de oorlog. Hij was zijn hele familie kwijt en nu ook nog zijn huis! Hij schreef de toenmalige burgemeester van Rijswijk een brief om advies te vragen hoe hij dit moest aanpakken. Pas op 4 februari 1946 betreedt Herman het huis. Door vele brieven van advocaten en notarissen en later via een rechtszaak kan hij eind november 1950 het huis terug kopen. In 1958 verhuist Herman naar Bussum. Naar een huis "zonder geschiedenis en zonder herinneringen", zoals hij zelf zei.

Met dank aan Simon Goudsmid (kleinzoon).

Nora Groot

Het Prinsesje van de PrincesseLaan

Op 30 april 1909 wordt een prinsesje geboren. Heel het land juicht. Kanonschoten klinken, vlaggen gaan in top, straten worden versierd. Mensen heffen het glas op onze toekomstige koningin, organiseren feesten, planten oranjebomen, noemen straten naar haar: Julianastraat, Julianalaan. En PrincesseLaan. Met een "c", omdat je dat in die tijd nu eenmaal zo schrijft.

Mijn Etymologisch woordenboek – over de herkomst van woorden – verwijst bij "Princesse" naar het Oud Duits en Oud Frans. In die talen schrijf je dit woord op precies dezelfde manier. Wanneer je nog verder zoekt, kom je uit bij het Latijn. Bij "princeps" dat "vorst" betekent.

Nieuwe spelling

Vacantie, oktober, cigar, cigaret, enzovoort. Veel woorden schrijven onze grootouders en overgrootouders in de eerste decennia van de vorige eeuw met een "c". Maar op 1 september 1934 wordt op Nederlandse scholen een nieuwe, vereenvoudigde spelling ingevoerd. Genoemd naar de verantwoordelijke minister Marchant. Dubbele klinkers verdwijnen, in woorden als "teekenen, lopen, net als de "sch" in bijvoorbeeld "mensch" en "visch". "Photograaf" wordt fotograaf, "cigaret" schrijf je voortaan als sigaret. Het was destijds voor velen flink wennen. Er bestaat een krantenfoto van eind september 1934 waarop Amsterdamse schoolkinderen bezig zijn met het corrigeren van teksten in hun boeken. Dat moet ze een machtig gevoel hebben gegeven. Eindelijk mogen ze

zelf aangeven wat fout is, net zoals meesters en schooljuffen altijd in hun eigen schriften doen!



Princesse, Koningin, Prinses

In 1948 wordt Juliana koningin. Na 32 jaar, in 1980, volgt Beatrix haar op. Juliana noemt zich vanaf dan weer Prinses. Met een "s". Ze overlijdt op 20 maart 2004. Tien dagen later trekt de rouwstoet, in tinten paars en wit, vanaf Paleis Noordeinde naar de Oude Kerk in Delft waar ze wordt bijgezet in het Koninklijk Graf. Over de Haagweg, langs de laan die naar haar is genoemd toen ze nog een Princesse was. Met een "c".

Barbara Schilperoord



KORTELAND
AUTO'S

- * in- & verkoop
- * onderhoud & reparatie
- * apk
- * schadeherstel
- * aircoservice

Korteland Auto's en Onderdelen BV
Oranjelaan 42 - 2281 GE Rijswijk - 070 390 29 00
www.kortelandautos.nl - info@kortelandautos.nl

Ik
denk
aan je
voel
met je mee
sta
voor je klaar



VAN BUUREN
UITVAART

- Begeleiding bij afscheid en uitvaart.
- Onafhankelijk en vrijblijvend advies.
- Ontzorgen, aandacht en tijd.
- Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

24/7 persoonlijk bereikbaar op 06 - 40089563
www.vanbuurenuitvaart.nl

jura®

Uw koffiebonen verdienen
een premium koffievolautoomaat.



J8 - Midnight Silver (EA)

Ook verkrijgbaar in de kleuren
Piano Black en Piano White



GIGA 10 - Diamond Black (EA)



E6 - Dark Inox (EC)

Ook verkrijgbaar in de kleuren
Piano White en Platina

UW SPECIALIST IN VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES,
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN.



de Vries | elektro

SINDS 1930

BEELD • GELUID • WITGOED



www.devrieselektro.nl

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05

Financieel gezond worden en/of blijven?



- financiële planning
- risicobeheer
- echtscheidingsbemiddeling
- hypotheken
- pensioenen
- verzekeringen

Ons team helpt u graag



lancyr+
Adviesgroep Rijswijk
Verzekeringen & Financieel Advies

Nijverheidsstraat 112 ● 2288 BB Rijswijk ● 070 390 72 35 ● info@lancyrrijswijk.nl

HOOGENRAAD
NVM MAKELAARS

TE HUUR

Comfortabele en direct te betrekken **kantoorunit** aan de Oranjelaan 3.

De ruimte ligt op de begane grond, is **16 m²** groot en heeft een huurprijs van **€ 450,-** inclusief **servicekosten**.

Gebruik van o.a. keuken, toilet, verwarming, water, elektra en WiFi is **inbegrepen**.

Meer informatie:
070 399 36 34
secretariaat@hoogenraad.nl



Kattenkwaters!

Je haat ze, je vindt ze maar zo zo, je vindt ze wel grappig of je adoreert ze. Ik behoor tot de laatste categorie. Sinds 3 jaar woon ik aan de Nassaukade met mijn grote liefde Julius. Een Chartreux kat van ruim 2 jaar oud. Door mijn vrijwilligerswerk als vakantieoppasser voor Kattenzorg Vereniging Den Haag kom ik regelmatig bij de mensen in de wijk over de vloer om de poezen te verzorgen.

Als kind was ik al verzot op honden en katten. Toen ik uit huis ging duurde het dan ook niet lang voordat ik een kat had. Wammes. Een rode je-weet-wel-kater van 2 jaar oud. Straatschoffie eerste klas. In mijn flat in Hoogezand zat hij regelmatig op de trottoirband, de



auto's snoefden zijn snorharen er bijna af. Heb mijn hart regelmatig vastgehouden, echter het ging altijd goed. Hij stak pas over als er geen auto's meer aankwamen. Slim beest. Hij is een paar keer met me meeverhuisd, maar in Assen had hij het toch wel heel erg naar zijn zin.

Inmiddels 12 jaar oud kreeg Wammes een maat, Zorro (idd. hij was heel erg 'donkerzwart'). Ook 12 jaar oud. Een innige vriendschap was geboren. Regelmatig zaten de heren parmantig naast elkaar, achter op het grasveldje. In mijn hoofd ontstond al snel de vergelijking met Waldorf en Statler, de 2 oude mannetjes op het balkonnetje bij de Muppetshow. "Gaan we vanavond naar jouw huis of de mijne?" Want er werd regelmatig bij elkaar gelogeerd, wel zo gezellig vonden ze. In hetzelfde mandje, dicht tegen elkaar aan, lekker snurkend. Wammes en Zorro. Mijn kattenliefde was hiermee definitief een feit. Beide vonden ze, vlak na elkaar, hun Waterloo in Assen.

Het lijkt mij leuk om in onze mooie wijk Leeuwendaal met enige regelmaat een kat te 'interviewen', uiteraard onder begeleiding van zijn of haar personeel. Want elke kat heeft een eigen karakter en verhaal!

Hopelijk tot gauw!

Hillie Kuiper

Wolwinkel in de Herenstraat

Vroeger had elke buurt een handwerkwinkel. Inmiddels is dat al lang niet meer zo. Maar goed nieuws voor iedereen die van breien, haken of borduren houdt: enkele maanden geleden heeft The Plyground de deuren geopend. Daarmee is Oud Rijswijk een wolwinkel rijker.

Ik tref eigenaresse Marion in haar winkel, Herenstraat 76e, recht tegenover Ton's muziekcafé. De zaak is ruim en modern ingericht. In niets lijkt deze op de overvolle handwerkwinkeltjes die ik mij herinner van vroeger. Zodra ik The Plyground binnenstap krijg ik wel dat oude vertrouwde gevoel. Met een uitgebreid assortiment aan garens in vele kleuren voel ik me als in een snoepwinkel. En de creaties in de winkel versterken dat gevoel. Ik zie prachtige dingen: dekens, poppen, decoraties, etcetera. Niet oubollig, maar hip en kleurrijk. Bijna alles is door Marion zelf gemaakt.



ze bij verschillende ontwerpers en ze sloot zich aan bij enkele haakcommunities op facebook. Het garen kocht ze bij een Australisch warenhuis in Kuala Lumpur. Marion bleek niet de enige te zijn die op zoek was naar wol. De rekken met nieuwe voorraden waren altijd snel leeg. Dat bracht haar op het idee om een eigen (web)winkel in Maleisië te beginnen. Met mooie Europese garens. Ze wilde heel Azië van wol voorzien. Zo ver kwam het helaas niet. Toen ze het ondernemingsplan klaar had, brak de coronacrisis uit. En de Maleisische regering pakte de crisis rigoureus aan. De werkvisa

Van Kuala Lumpur naar Rijswijk

Marion's passie voor garen begon 8 jaar geleden, toen ze nog in Maleisië woonde. Ze had een hoesje voor haar TomTom nodig. Met een bol katoen en een haakpatroon ging ze aan de slag. Zonder enige ervaring. Maar dat lukte. Daarna stortte ze zich op een plaid van granny squares (die overigens ook in de winkel hangt). En zo kwamen er meer projecten bij. Haar inspiratie haalde



voor buitenlanders werden niet meer verlengd. Noodgedwongen vertrokken Marion en haar zoon naar Nederland, waar ze in Rijswijk terecht kwamen. Het ondernemingsplan werd van stal gehaald en toen het pand in de Herenstraat vrij kwam was The Plyground een feit.

Craft café en workshops

De winkel liep storm vanaf het begin. En dat is te merken. Terwijl ik Marion interview op een van de rustigere ochtenden, lopen diverse mensen de winkel binnen. The Plyground is meer dan een winkel. Het is ook een ontmoetingsplek. Elke dinsdagmiddag en woensdagochtend kun je deelnemen aan het craft café. Met een kopje koffie, thee en koekjes kun je dan aan de slag met je eigen handwerk. Marion beheerst veel technieken. Ze kan je helpen met steken en patronen en adviseren over het garen. Ze gaat ook workshops geven. Iedereen is welkom. Als je geen Nederlands spreekt, is dat geen probleem. Marion is namelijk meertalig. Engels en Duits spreekt ze vloeiend. Ze hoopt de bewoners van Leeuwendaal binnenkort in haar zaak te ontmoeten! Neem alvast een kijkje op www.theplyground.com of op facebook (the plyground) of Instagram (@theplyground).



Annemiek van der Zande

Van 1907 tot en met nu: de oudste familiezaak in de Herenstraat

“Boven de smidse, waar nu Koster Klokken zit. Daar begon het Rijswijkse leven van mijn Amsterdamse opa Jan Mulder”, vertelt kleinzoon Theo, die sinds een aantal jaren de gelijknamige herenmodezaak in de Herenstraat runt. “Hij was kleermaker, verhuisde in 1907 vanuit de drukke en dichtbevolkte Jordaan naar het toen nog landelijke Rijswijk. Want in Leeuwarda werd volop gebouwd. En al die nieuwe bewoners hadden natuurlijk geregeld nieuwe kostuums en jassen nodig.”

Aan klandizie zou opa Mulder dus geen gebrek hebben, tipte zijn Rijswijkse nicht, uitbaatster van het horeca-etablisement ‘De Gouden Bal’. En dat lag recht tegenover waar nu Primera zit, op de hoek van de Herenstraat en de Torenstraat, het smalle straatje dat destijds nog een stuk verder doorliep, richting Broeksloot. Opa Jan was toen nog vrijgezel en hielp zijn nicht geregeld in de bediening. Misschien liep hij daar wel zijn aanstaande vrouw Johanna tegen het lijf, wie weet. Het jonge stel woonde hun eerste huwelijksjaren nog boven de smederij. Maar vanwege gezinsuitbreiding én omdat de kleermakerij goed liep, hadden ze meer ruimte nodig en verhuisden. “Naar dit pand, aan de Herenstraat. Hier zijn mijn vader en zijn broer en zussen op-

gegroeid, hier zijn mijn drie broers, drie zussen en ik geboren en getogen.”



Kleding op maat

“De oudste rekeningen dateren uit 1907. Daarom gaan we ervan uit dat mijn opa in dat jaar zijn eigen zaak begon. Maar toen zag het er hier wel heel anders uit! Het pand had aan de straatkant een mooie ouderwetse pui met twee ramen. Hier was een kleine toonkamer een soort etalage, ingericht. Daarachter lagen woonkamer en keuken. De kamers op de eerste verdieping werden in die beginjaren verhuurd, vermoedelijk om de woonlasten te drukken. De kinderen sliepen op zolder, waar ook het atelier was. Later werd ook de eerste verdieping bij het woongedeelte getrokken.”

“Het was destijds heel gewoon om je kleren op maat te laten maken. Mijn grootvader noteerde de maten van zijn klanten in boeken. Zo had je bij elke nieuwe bestelling meteen de maten bij de hand. Hij over-





leefde de crisisjaren, maar overleed in 1938. Zijn oudste zoon was priester. Daarom was mijn vader Jan, als een na oudste, de aangewezen om de zaak over te nemen. Ook omdat hij zijn kleermakersdiploma's al had gehaald. Samen met zijn moeder, mijn oma, wist hij de kleermakerij door de oorlog te loodsen. Er ontstond een levendige ruilhandel. Op de fiets reed hij naar Amsterdam, waar hij een paar adressen wist waar nog stoffen te koop waren. Wanneer een boer uit de omgeving een pak nodig had, ruilde hij dat voor bijvoorbeeld een zak graan. De trapnaaimachines werden enigszins omgebouwd zodat ze ook tarwe konden malen. En met dat maalsel konden bakkers weer broden bakken. Zo overleefden ze."

Confectie

In de jaren 50 kwam er steeds meer confectiekleding op de markt. De kleermakerij werd een modemagazijn, waar je niet alleen overhemden, stropdassen en truien kon kopen maar ook fabrieksmatig gemaakte pakken en jassen. Zo nodig konden klanten ze nog op maat laten vervaardigen. "Mijn oudere broer Jan was stuurman. Toen hij op een gegeven moment de grote vaart wilde verruilen voor een bestaan aan

de wal, nam hij de kledingzaak over. In de jaren 60 volgde een grote verbouwing. Dat was lastig, veel materialen waren nog lang na de oorlog moeilijk verkrijgbaar. Bovendien lag de prioriteit bij het bouwen van woningen." Toen broer Jan wilde stoppen en van plan was om de zaak te verkopen, is Theo (de een na jongste) er in gestapt. Het ging hem te zeer aan het hart om het familiebedrijf op te heffen, al is hij opgeleid als bioloog en bestuurskundige. Na jaren gewerkt en gewoond te hebben in Amsterdam en Lelystad, woonde hij weer in Rijswijk, in Leeuwendaal zelfs. Zodat hij alleen maar de Haagweg hoeft over te steken om naar zijn werk te gaan.

Dames-Heerenkleermakerij, Mulder Heerenmodes, Mulder Mannenmode, Mulder-fashion. "Wij zijn volgens mij de oudste familiezaak in de Herenstraat, vanaf 1907!" En in die woorden klinkt trots. Gepaste trots.



Barbara Schilperoort

Met dank aan de Historische Vereniging Rijswijk en fotograaf André van den Bos (reproducties oude foto's)

TROTSE BEWONERS VA



Hoogenraad
VERZEKERINGSADVISEURS

verzekeringsadvies bij u om de hoek
100% onafhankelijk en deskundig

070 399 65 60 • HOOGENRAAD-VERZEKERINGSADVISEURS.NL

N HET POSTKANTOOR

HAAGWEG 177 2281 AJ RIJSWIJK



NVM

HOOGENRAAD

NVM MAKELAARS

MAKELAARS SINDS 1903

070 399 36 34 • HOOGENRAAD.NL



Chez Michelle

pure, natural & personal skincare

U bent bij mij welkom voor natuurzuivere huidverzorging & behandelingen waarbij aandacht, kwaliteit en een persoonlijke benadering voorop staan.

- **Behandelingen en producten van Dr. Hauschka Cosmetics**
- **Ook voor advies en aanschaf producten**
- **Scholieren en studenten 10% korting**

Frederiklaan 35
2281 XM Rijswijk

T 06 – 25053569
E info@chez-michelle.nl

W www.chez-michelle.nl
F [ChezMichelleSkincare](https://www.facebook.com/ChezMichelleSkincare)



Bij Fotoclub Rijswijk komen ruim 67 jaar enthousiaste fotografen, zowel beginners als gevorderden, bij elkaar. De wekelijkse clubavonden zijn in de periode van september tot juni op vrijdagavond van 20.00 uur tot circa 22.30 uur in onze clubruimte in het Havenkwartier in Rijswijk.

Wij zijn een kleine fotoclub, waarbinnen je in een vriendschappelijke sfeer tijdens de wekelijkse clubavonden je fotografische en artistieke vaardigheden kunt verbeteren.

Voor algemene informatie en ons programma kijk op: www.fotoclubrijswijk.nl

Bij Werker Notariaat zijn wij gespecialiseerd in familie- en erfrecht.

U kunt bij ons terecht voor:

- ▶ levenstestamenten
- ▶ testamenten
- ▶ huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
- ▶ samenlevingsovereenkomsten
- ▶ schenkingen
- ▶ verklaringen van erfrecht en/of executele
- ▶ advies en hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Ook zijn wij gespecialiseerd in ondernemingsrecht gericht op het MKB.

Daarnaast kunt u voor onroerend goed transacties, zoals de overdracht van een woning of het vestigen van een hypotheek, bij ons terecht.

Meer informatie over onze dienstverlening, ons kantoor en team vindt u op onze website www.werkernotariaat.nl.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 070 219 78 78.



**WERKER
NOTARIAAT**

Maanweg 174
2516 AB Den Haag

070 219 78 78
info@werkernotariaat.nl
www.werkernotariaat.nl

Pien

Pien woont al bijna haar hele leven in Leeuwendaal. Opgegroeid in de Leeuwendaallaan en op latere leeftijd om de hoek gaan wonen in de Oranjelaan, waar ze nu nog steeds woont samen met haar man Ruud. Wat opvalt in mijn gesprek met haar is dat Leeuwendaal in haar jeugd veel winkels en ondernemers kende, zaken die langzamerhand verdwenen zijn uit de wijk.

Pien is geboren na de Tweede Wereldoorlog in 1946. Een thuisbevalling zat er niet in, aangezien haar moeder tijdens de zwangerschap klachten ondervond. Zoals Pien zelf zegt, wilde ze er al veel te vroeg uit.



Dus haar moeder werd tot rust gemaand. Geboren in het ziekenhuis in Voorburg, getogen in de Leeuwendaallaan. Daar woonde ze op de eerste verdieping samen met haar ouders. Op de begane grond woonden haar grootouders. Haar ouders en grootouders komen niet oorspronkelijk uit Leeuwendaal, maar uit Rotterdam en Schiedam en betrokken de huurwoning in Leeuwendaal toen grootmoeder staar kreeg en verzorging nodig had.

Gevraagd hoe de wijk in de tijd van haar jeugd was, antwoordt Pien dat toen ook al iedereen altijd de weg kwijt was in de wijk. Ook herinnert ze zich bakker Hus op de hoek van de Leeuwendaallaan en de Oranjelaan, drogist 't Gouden Leeuwkje, kruidenier Borsboom, groentewinkel Stap, de slager, de fietswinkel, een kolenboer en een winkel voor furnituren voor kleding en stoffen. Toen ze trouwde en door de wijk reed in de trouwauto herinnert ze zich dat een van de ondernemers naar buiten kwam om het spektakel te aanschouwen.

Naar de Oranjelaan

Rond haar trouwen heeft ze het ouderlijk huis in Leeuwendaal verlaten en heeft ze een aantal jaren in Den Haag en op de Lin-



delaan in Oud Rijswijk gewoond. Na het overlijden van haar eerste echtgenoot is Pien weer in Leeuwendaal gaan wonen in het huis aan de Oranjelaan wat haar ouders een aantal jaren daarvoor hadden gekocht. Ook in de Oranjelaan woonden veel ondernemers. In de garages zat destijds een groentewinkel en schoenmaker De Kort, in het grote huis ernaast woonde de brandweercommandant. Op de hoek met de Wilhelminalaan was een elektrowinkel gevestigd. Verderop zat toen ook al garage Korteland, ernaast zat sigarenwinkel Keijzer en er was een wijnhandelaar in de buurt. En er zat de NOB Wegtransport, de voorloper van Transport en Logistiek Nederland, waar Pien zelf nog heeft gewerkt tot aan haar pensioen.

Echt niet in een flatje

De eerste jaren in de Oranjelaan waren zwaar na het overlijden van haar eerste echtgenoot en van haar ouders. Maar ze had steun aan mensen in de straat en was blij met haar huis in een vertrouwde omgeving. Later ontmoette ze Ruud, haar huidige echtgenoot met wie ze al ruim 20 jaar samen is. In eerste instantie reisden ze op en neer tussen elkaar, maar op een gegeven moment is Ruud ook in Leeuwendaal komen wonen. Op mijn vraag of zij heeft overwogen om te verhuizen, reageert Pien heel duidelijk dat ze hier wil blijven wonen in Leeuwendaal in haar eigen huis en "echt niet ergens in een flatje gaat wonen".

Christianne Bleijenbergh

Leeuwarda een beetje 'hartveiliger' door AED en reanimatietraining

Oplettende wijkbewoners hebben het misschien al gezien. Naast de Leeuwardaalkerk hangt sinds augustus een opvallende groene kast met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het bijzondere is dat deze AED door de wijkvereniging betaald is met de subsidie die overbleef omdat er tijdens de coronatijd geen evenementen konden worden georganiseerd.

In onze ogen is dit een duurzame investering waar de hele wijk van profiteert en waarmee we de buurt ook een stukje veiliger maken. We zijn de kerk dankbaar dat ze gebruik mogen maken van dit centrale punt in de wijk. En het mooie is dat een van de kerkleden de tijd heeft genomen om de kast op te hangen en aan te sluiten.

Een AED is eigenlijk een draagbaar medisch apparaat dat levens kan redden als iemand plotseling een hartaanval krijgt. Het geeft het hart van iemand met een onregelmatige of gestopte hartslag een elektrische schok om het weer op gang te brengen. Het apparaat kan door iedereen die hem nodig heeft uit de kast gehaald worden. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit.

Hij is ook aangemeld bij HartslagNu, het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Burgerhulpverleners die zich daar hebben aangemeld krijgen een oproep bij een hartstilstand in de buurt en kunnen de nieuwe AED dus gebruiken. Iedereen die de afgelopen twee jaar een erkende reanimatietraining heeft gevolgd kan zich aanmelden op de website www.hartslagnu.nl. Om het aantal burgerhulpverleners in de wijk te



vergroten organiseert de wijkvereniging in februari een reanimatietraining.

De kosten voor de training neemt de wijkvereniging ook voor haar rekening.

Meer informatie is te vinden op de website:

www.wijkvereniging-leeuwarda.nl

Martijn Runderkamp

Penningmeester

Wijkvereniging Leeuwarda

Sportieve, actieve en muzikale bewoner

Arno Stoutjesdijk (Zeeuwse roots) geboren in de Ablasserwaard kwam na allerlei omzwervingen via Haarlem (studie) in Den Haag terecht. De omgeving van Laakhaven waar hij woonde vond hij erg ‘versteend’ en ook het wonen daar is vrij anoniem. Het enige wat hem daar bond was een ligplaats voor zijn kano!

Hij ging op zoek naar een andere woning, liefst aan het water in een groene, rustige omgeving. Bij het bezichtigen van een appartement aan de Nassaukade werd hij op slag verliefd op deze woning die aan zijn wensen voldeed: aan het water met uitzicht op een park en geen overburen. De keuken vond hij wat donker maar daar heeft hij inmiddels een oplossing voor bedacht: een uitgekiende verlichting.



Op 1 januari 2023 werd de koopovereenkomst getekend. Aangezien hij voor zijn beide kinderen hun huis had opgeknapt, wist hij hoe hij moest gaan aanpakken: eerst een plan! In maart begon hij het appartement

te strippen. De vloer ging er uit en er moesten een nieuwe keuken, badkamer, deuren etc. komen. Behoorlijk wat werk. Naast zijn drukke baan bij het Ministerie van Financiën kon hij niet alles zelf doen. Wel had hij veel creatieve ideeetjes waardoor het appartement een moderne strakke uitstraling heeft gekregen.

De locatie aan de rand van Den Haag geeft Arno de gelegenheid om mooie wandelingen te maken. Ook een goede uitvalsbasis voor lange fietstochten. Als de (deel)auto beschikbaar is gaat de kano er op om naar een mooi stiltegebied te gaan en daar een tocht te maken op bijvoorbeeld de Berkelse Zweth of Rottemeren. Helaas is het water voor zijn deur (Rijn Schiekanaal) minder geschikt voor de kano vanwege het soms erg onrustige water door de beroepsvaart.

Buiten zijn sportieve bezigheden heeft Arno ook muzikale aspiraties. Van jongs af aan heeft hij gitaarles gehad. Op latere leeftijd is hij pianoles gaan volgen. Nu eindelijk weer tijd om te spelen. In Leeuwendaal hebben wij dus een sportieve, actieve en muzikale bewoner er bij die alleen nog een stalling zoekt voor zijn 5 meter lange kano.

Welkom Arno en veel woongenot in je prachtige appartement.

Nora Groot

Circulair & Fair

Tweedehands kinderkledingbeurs groot succes!

Honderden Rijswijkers en Voorburgers trokken op 30 september de wijk Leeuwendaal in om mooie goede tweedehands kinderkleding uit te zoeken voor een goede prijs. Hiermee willen de organisatoren Kathelijne Janse, Jordie Vos en Daniëlla van Bergen bewustzijn creëren in hun directe omgeving. Met z'n allen kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld waarbij niet onnodig kleding wordt weggegooid en we een tweede leven kunnen geven aan kinderkleding.

Bij de Compagnie ontvingen de drie wijkbewoners uit Leeuwendaal en Voorburg-West duizenden kledingstukken voor kinderen van nul tot zestien jaar. Met vele vrijwilligers werd het wijkcentrum omgetoverd tot een ware kledingwinkel. Al voor opening stonden de eerste bezoekers in de rij. Met het zonnetje aan de hemel en een knutselafel met limonade voor de kinderen was de eerste editie van Circulair & Fair een groot succes.



Na afloop hebben de drie dames de overgebleven kinderkleding geschonken aan vluchtelingkinderen bij kledingbank Voorburg van stichting Woej. "We hadden bijna geen winterkleding meer voor de arme en ontheemde kinderen uit onze regio. Julie maken het voor vele van deze kinderen het mogelijk om in de winter warm gekleed.

Daar zijn we heel dankbaar voor", zegt de vrijwilligster van de kledingbank Woej.

Komend jaar kunnen alle ouders uit de omgeving wederom genieten van een nieuwe editie van de kinderkledingbeurs. Deze zal plaatsvinden op 24 maart 2024.

*Kathelijne Janse,
Jordie Vos en
Daniëlla van Bergen*



Wildflour bakery



De heerlijke geuren komen je tegemoet als je de Compagnie binnen stapt. Grace Vimpi heeft hier in het voorjaar de bakkerijruimte op de be-gane grond overgenomen. Haar specialiteit is kleurrijke stapeltaarten die mensen blij maken. Daar wordt zij ook blij van.



“Voor ik met bakken begon hield ik altijd al van koken. Toen de bestelde verjaardagstaart voor de eerste verjaardag van mijn dochter tegenviel heb ik mezelf tot doel gesteld om het jaar erna zelf een geweldige taart te kunnen maken.” Dat werd een jaar vol oefenen, leren, YouTube-tutorials kijken, vragen stellen aan experts, aangevuld met online cursussen zoals ‘bak- en taartdecoratie’. Familie en vrienden waren haar

proefpanel. Ze was tevreden over het resultaat en is daarna niet meer gestopt met bakken. Dat is inmiddels al heel wat jaren geleden.

Toe aan een volgende stap

Sinds 2017 bakt ze vanuit huis, in het begin nog naast een andere baan in social media en marketing. Ze was toe aan een volgende stap en is Wildflour bakery begonnen. De naam Wildflour is een woordspeling op ‘wildflower’ omdat ze zo gek is op bloemen. En ‘flour’ is natuurlijk het meeste gebruikte product in haar baksels. Deze locatie in de Compagnie heeft alles wat ze nodig heeft dus ze is blij dat ze dit gevonden heeft. Heel Holland Bakt is niet haar ambitie, veel te veel tijdsdruk. Ze wil gewoon lekkere en mooie producten maken.

Feestelijke taarten

Je kunt bij Wildflour bakery terecht voor feestelijke taarten voor allerlei momenten, zoals verjaardagen, babyshowers, jubilea of trouwtaarten (meer de niet-traditionele). Alles is vers en zelfgemaakt. Klassieke smaken zoals carrot cake of red velvet zijn het meest in trek, maar ik vind zelf de kokos-passievrucht wel heel aantrekkelijk klinken. Er komt een feestdagen assortiment aan voor de decembermaand. Alles te vinden via haar Instagram (@wildflourbakery.nl) of website www.wildflourbakery.nl.

Ze hoopt de wijk goed te leren kennen. “Ik vind het leuk om mensen te verrassen met een mooi design en goede smaken. Ook heb ik plannen voor workshops, ook voor kinderfeestjes. En lekkernijen om af te halen in het weekend, zoals kaneelbroodjes of cupcakes.”

Carolien Jaspers



SMAAK VAN HET ZUIDEN

Wijnabonnement

Met het wijnabonnement van Smaak van het Zuiden heeft u altijd de juiste wijn in huis.

Eens per kwartaal wordt het bij u thuisgebracht en u krijgt een print met de wijnbeschrijvingen erbij.

Het pakket bestaat uit 5 maal 2 verschillende wijnen. Afhankelijk van het seizoen is er een bepaalde verdeling wit, rood & rosé, maar als u liever alléén wit of rood wenst dan kan dat natuurlijk ook.

De wijndoos met 10 prachtige wijnen kost slechts €80,00 euro. De waarde in de doos is altijd minimaal €85,00 dus u heeft naast de thuisbezorging, diversiteit en wijnbeschrijvingen ook altijd minimaal €5,00 voordeel.

Heeft u interesse, vragen of wilt u de kwartaal box een keer vrijblijvend uitproberen?

Mail naar info@smaakvanhetzuiden.nl

of sms/app naar: 06 55101696



Wijnhandel & Kookstudio Smaak van het Zuiden
Herenstraat 103
2282 BS Rijswijk ZH
Tel: 06 – 55 10 16 96
E-mail: info@smaakvanhetzuiden.nl
Website: www.smaakvanhetzuiden.nl

Stilte

Een kille zondagmiddag, laat november. Het begint al te schemeren. Straks gaan de lantaarns aan. In de stormen en regens zijn de meeste bomen blootgewaaid. Maar nu is het windstil. En stil. Zelfs de Haagweg zwijgt in alle talen. Iedereen die er vandaag op uit trok, is weer thuis. De geur van open haarden hangt in de lanen.

Deze tijd van het jaar nodigt uit om rustig aan te doen, om de stilte op te zoeken. Voordat het nieuwe jaar weer volle agenda's en verplichtingen met zich mee zal brengen. Maar deze tijd van het jaar brengt ook de mannen met bladblazers, met grasmaaiers, met snoeiapparaten, met boomzagen. En al hun lawaai.

Eens, in een ander jaargetijde, in een ander jaar, was ik met mijn hond hier ergens in de buurt aan het wandelen. Voor mij kuierde een moeder met haar dochttertje aan de hand. Aan de overkant van de straat liepen twee jongetjes elkaar uit te dagen, ze renden, schreeuwden, lachten. Pure baldadigheid, niets agressiefs, maar het ging gepaard met veel lawaai. Mamma, waarom doen die jongetjes zo? Tja, antwoordde haar moeder na enig peinzen. Omdat het jongetjes zijn. Die kunnen dat gewoon niet laten. Ik schoot in de lach. Tja, bevestigde ik. Zo doen jongetjes nu eenmaal.

Aan die ontmoeting moet ik altijd denken wanneer ik, in de herfst, maar ook in andere seizoenen, die mannen zie die vanaf steigers en in plantsoenen met veel lawaai van zich laten horen.

Stunten op een stille kade

De Nieuwe Tolbrug, het "Kippenbruggetje", oogt momenteel als een kunstwerk van Christo. In de tent kunnen werkluï ook bij slecht weer doorwerken. Doordeweeks dringen er geluiden van allerlei werktuigen uit door. Zware vrachtwagen rijden materieel en materialen af en aan. Weg winterstilte.

Met Pasen gaat Drievliet weer open en klinkt over het water het opgewonden gegil uit blijkbaar toch wel heel spannende attracties. Wie weet, de kans is groot, wordt het ook dit jaar weer snel zomerwarm. Wordt het weer druk op het dagstrand langs Vliet en Trekvliet.

Op de nu nog stille kade probeert een jongen op een scooter te stunten. Steeds tilt hij het stuur op om een of twee secondes lang alleen op zijn achterwiel te rijden. Stilte is niets voor hem, dat zie je zo. Misschien is die scooterrijder wel een van die jongens die met mooi weer vol bravoure van het Kippenbruggetje af springen. Misschien kijkt hij daar op dit moment, langs deze stille kade, wel verlangend naar uit. Misschien droomt hij ervan om later ook zo'n man met een bladblazer, een maaier, een boomzaag te worden. Om dan zo van zich te laten horen. Met veel lawaai, uiteraard.



Barbara Schilperoort



ZOMERPROOF
ACTIE!
€195*

6 maanden onbeperkt sporten en maar 5 maanden betalen!

En GRATIS beweegintake in januari twv €75 met een van onze fysiotherapeuten!

*Vanaf 1 januari, betaling eenmalig voor aanvang!

Maak direct een afspraak bel 085-022 03 20

 **FYSIOPRAKTIJK RIJSWIJK**