



LEEUWENDEEL

Wijkkrant van Wijkvereniging Leeuwendaal | Uitgave: Herfst 2024



Onthulling plaquette voormalige woning revueartiest Buziau

Hond in de wijk: hond Perro 🦁 Mijlpaal in de wijk

Een eigen boek, vers van de pers 🦁 Tegelwippen Leeuwendaal!

Rijswijksche Hockey Club in de wijk 🦁 Taalmaatje zijn 🦁 Kattenkwatern!

In dit nummer:

Agenda van activiteiten van Wijkvereniging Leeuwendaal	5
Van de wijkvereniging	6
Mijlpaal in de wijk	7
Onthulling plaquette voormalige woning revueartiest Buziau	8
Hond in de wijk: hond Perro	11
Nieuw in de wijk: Hoornbruglaan 66	12
Kattenkwaatern!.....	15
Een eigen boek, vers van de pers	16
Ping, Chinese vakvrouw van de Rijswijkse Schaar in de Herenstraat	18
Kerkplein Leeuwendaalkerk onderhanden genomen	23
Rijswijksche Hockey Club in de wijk	24
26 oktober 10 - 13 uur: Tegelwippen Leeuwendaal!	27
Vrijwilligerswerk in Leeuwendaal: taalmaatje zijn	28
Column: Huisbewaarders	31

Colofon

Leeuwendeel is het communicatiemiddel van de wijkvereniging Leeuwendaal

Bestuur Wijkvereniging Leeuwendaal:

Wilgert Opraus, voorzitter, tel. 06 10 97 16 34
Martijn Runderkamp, penningmeester, e-mail:
penningmeester@wijkvereniging-leeuwendaal.nl,
tel. 06 51 33 26 38
Paul Koeslag, algemeen lid/communicatie
Karin Brogtrop, secretaris
Anja Verlaan, lid

Contactgegevens:

Internet: www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
E-mail: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
Facebook:
www.facebook.com/wijkverenigingleeuwendaal

Redactie Wijkkrant:

Redactie: Barbara Schilperoot, Erika Priebee,
Nora Groot, Annemiek van der Zande
Eindredactie: Annemiek van der Zande
E-mail: wijkkrantleeuwendaal@gmail.com

Vormgeving, realisatie en drukwerk:

Hans de Booij (i.o.v.) Phytalis
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk
06 24 22 39 58
Internet: www.phytalis.nl
E-mail: info@phytalis.nl

Versijning, Oplage & Verspreiding:

Frequentie: 4 keer per jaar
Oplage: 1.200 stuks
Verspreiding: alle adressen in wijk Leeuwendaal
(Rijswijk ZH) en direct betrokkenen

Beste Wijkgenoten,

Ik schrijf dit voorwoord op het moment dat we de Leeuwendaal-dag zojuist hebben afgerond. Het weer zat niet mee op 24 augustus, maar zoals altijd hielden we onze zomerborrel, rally en Leeuwendaalrun op de laatste zaterdag van de zomervakantie. Ondanks het weer was de sfeer als vanouds. Het aantal rallyrijders en renners blijft toenemen, dus volgend jaar gaan we er weer wat moois van maken. Tot dan.

Zoals bekend proberen we de activiteiten in Leeuwendaal altijd nieuw leven in te blazen. Dat hebben we afgelopen jaar vrij letterlijk gedaan, namelijk met een reanimatie cursus. Het was best een zelfbewust moment om gebukt op de knieën een EHBO-pop te leren



reanimeren en beademen. Wellicht is het niet de juiste woordkeus om te zeggen dat je er 'de smaak van te pakken krijgt', maar belangrijk is het wel. Zo kregen we laatst de eerste melding om onze AED aan de muur van de Leeuwendaalkerk na te kijken. Hij was namelijk voor het eerst gebruikt. Dan is het toch mooi om te weten dat er steeds meer mensen deze vaardigheden beheersen. Bij voldoende vraag organiseren wij graag weer zo'n cursus. Zodat we elkaar kunnen helpen als het er echt toe doet.

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie

Een paar weken geleden had ik een geluksmomentje in de wijk. Per toeval stuitte ik op twee braakballen van een uil. En dat in een stadswijk! Ze lagen bij een van de bomen in de buurt van de kastanjeboom. Het konden geen hondendrollen zijn, daarvoor waren ze te pluizig. In een servetje nam ik ze mee naar huis. Het waren inderdaad braakballen, aan de vorm te zien afkomstig van een bosuil. Niet heel vreemd, want zo af en toe horen we 's-nachts een bosuil in de buurt van ons huis. Dat geluid is onmiskenbaar. Met een pincet ben ik gaan pluizen, als een



kind zo nieuwsgierig. De donkergrijze massa van onverteerbare haren en veren zat vast aan elkaar. Al plukkend kwamen minuscule botjes tevoorschijn. Van een muis of vogeltje? Moeilijk te zeggen. Helaas zat er geen schedeltje in. Dat zou ook een toevalstreffer geweest zijn.

Deze gevonden 'schat' bevestigt weer hoe bijzonder Leeuwendaal is. In dit nummer laten we nog veel meer moois uit de wijk zien. Ik wens u veel leesplezier!

Annemiek van der Zande - Eindredacteur Leeuwendeel

Financieel gezond worden en/of blijven?



- financiële planning
- risicobeheer
- echtscheidingsbemiddeling
- hypotheek
- pensioenen
- verzekeringen

Ons team helpt u graag



lancyr+

Adviesgroep Rijswijk

Verzekeringen & Financieel Advies

Nijverheidsstraat 112 • 2288 BB Rijswijk • 070 390 72 35 • info@lancyrrijswijk.nl

Ik
denk
aan je
voel
met je mee
sta
voor je klaar

VAN BUUREN
UITVAART

- Begeleiding bij afscheid en uitvaart.
- Onafhankelijk en vrijblijvend advies.
- Ontzorgen, aandacht en tijd.
- Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

24/7 persoonlijk bereikbaar op 06 - 40089563
www.vanbuurenuitvaart.nl



Activiteiten in Leeuwendaaal

Iedere eerste woensdag van de maand: Koffie drinken in Amicitia

Een gezellig bakje koffie drinken met buurtgenoten. Voor iedereen toegankelijk. Vanaf 10:30 uur in sociëteit Amicitia, Oranjelaan 39.



Datum nader te bepalen: Open Huizendag Leeuwendaaal - Nieuw

Ook zo nieuwsgierig naar de bijzondere huizen en tuinen in onze wijk? We hopen onze eerste 'Monumentendag Leeuwendaaal' te organiseren. Met wijkgenoten kun je een route lopen langs en door interessante Leeuwendaaalse panden. Heb jij een historisch, architectonisch of anekdotisch interessant huis of tuin en vind je het leuk om deze een dagdeel met je burens te delen, meld je dan aan op wvleeuwendaaal@gmail.com.

Zaterdag 26 oktober: Tegelwippen Leeuwendaaal

Op 26 oktober organiseert gemeente Rijswijk een tegelwipactie in Leeuwendaaal. Doet u ook mee? Tegels zijn in te leveren bij de container aan de Geestbrugkade, ter hoogte van nummer 37.

'SAVE THE DATE' - weekeinde van 29 maart 2025: Volgende Kunst ter Plekke



CONTACTPERSONEN IN DE WIJK

Leeuwenkoor:

Kunst ter plekke:

Oranjecomité:

Straatspeeldag:

Veegrooster speeltuin Mauritslaan:

BVG De Compagnie:

Fred van Hemel, fredvanhemel49@gmail.com

Frans Werter, kunstterplekke@gmail.com

info@ocleeuwendaaal.nl

buitenspeeldagleeuwendaaal@gmail.com

Veegrooster.mauritslaan@gmail.com

info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

Het aantal Leeuwardalers dat kan reanimeren is sinds kort weer een stukje groter geworden. Om ervoor te zorgen dat de door de wijkvereniging aangeschafte AED bij de Leeuwendaalkerk ook door wijkbewoners gebruikt kan worden, heeft de vereniging eind juni een gratis reanimatiecursus georganiseerd.



waren het er over eens dat de cursus in elk geval erg nuttig was.

De vereniging vindt het belangrijk om deze cursussen te organiseren, omdat een snelle reanimatie en defibrillatie de overlevingskansen bij een hartstilstand aanzienlijk kunnen verhogen. Enkele deelnemers hebben zich ook opgegeven voor hartslagnu.nl, een netwerk van burgerhulpverleners die worden opgeroepen bij een hartstilstand in de buurt. Door zich aan te melden, kunnen zij een cruciale rol spelen in het redden van levens. Het is de bedoeling om vaker dit soort trainingen te organiseren, zodat de wijk hartveilig blijft.

Martijn Runderkamp
Penningmeester wijkvereniging

Op twee avonden kregen de buurtbewoners een opleiding van een professionele trainer. Zo leerden ze hoe ze effectief kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken. Ze kregen daarbij zowel theoretische kennis als praktische oefeningen, waardoor ze goed voorbereid zijn om in geval van een hartstilstand snel en adequaat te handelen. Een belangrijk onderdeel van de cursus was de hands-on training met de AED, waarbij deelnemers leerden hoe ze het apparaat veilig en effectief kunnen gebruiken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van oefenpoppen en een trainings-AED.

De redenen om deel te nemen verschilden. Sommigen wilden hun kennis ophalen en andere hadden in hun directe omgeving meegemaakt hoe belangrijk het kan zijn om te kunnen reanimeren. De deelnemers



U heeft vast gelezen dat Nederland sinds kort 18 miljoen inwoners heeft. Maar wist u ook dat Rijswijk een van de 5 snelst groeiende gemeenten is en sinds dit jaar 60.000 inwoners telt? Waar niet met zekerheid te zeggen valt wie de 18 miljoenste Nederlander is, is wel duidelijk dat de 60.000e inwoner van Rijswijk een Leeuwendaalse is. Dit is Saar, dochter van Milou en Nick. Ik ging bij hen langs aan de Mauritslaan om te horen hoe dat ging.

Nick doet de deur open op een zonnige zomermiddag. Ze zijn net terug van een bezoekje aan recreatieplas De Put. We gaan in de tuin zitten waar Saar in de kinderwagen aan het slapen is. Nick vertelt dat hij na de geboorte van Saar op 1 mei jl. een telefoontje ontving van gemeente Rijswijk waarin uitgelegd werd dat een aantal pasgeborenen er aanspraak op maakten de 60.000e inwoner te zijn. Na een nadere check van de persoonsgegevens bleek het inderdaad Saar te zijn en werd een afspraak gemaakt voor een bezoek van de burgemeester.

Tijdens het bezoek van burgemeester Huri Sahin krijgt Saar een knuffel van Hansken, de olifant die symbool staat voor Rijkwijk.

Van het bezoek verschijnen een artikel en een foto in Nieuwsblad Rijswijk en op de website van de gemeente. Milou zegt dat baby Saar tijdens het hele bezoek lekker lag te slapen en bij het maken van de foto een mooie glimlach liet zien.

We praten verder over hun verhuizing naar Leeuwendaal 3 jaar geleden en hun verbouwing die ze stapsgewijs aanpakten, met aandacht voor het behoud van het karakter van het huis en het hergebruik van materialen. Wanneer ik opstap om weer te gaan, wordt Saar wakker en krijg ik net als de burgemeester bij haar bezoek een mooie glimlach van onze 60.000^e inwoner.

Christianne Bleijenbergh



Bron: gemeente Rijswijk

Onthulling plaquette voormalige woning revueartiest Buziau

Het eerste wat mij te binnenschoot voordat ik aan dit artikel over Buziau begon was: wie in de wijk Leeuwendaal zou revueartiest en clown Buziau nog gekend hebben? Of in ieder geval: wie heeft van hem gehoord en wie wist dat hij van 1927 tot 1958 woonde aan Geestbrugweg 55? Hij was vanaf het begin van de vorige eeuw ongekend populair en Buziau was het grote voorbeeld voor de grote drie: Wim Sonneveld, Wim Kan en Toon Hermans.



Initiatiefnemer René Marquard (links) en wethouder Mark Wit (rechts) onthullen de plaquette bij het huis waar Buziau woonde en 66 jaar geleden overleed. Foto: Robert Heijdeman

Ik was verheugd en vereerd dat ik samen met wethouder Mark Wit op woensdag 26 juni jl. de plaquette mocht onthullen bij het voormalige woonadres van Buziau. Dankbaar ben ik dat de huidige bewoners Paul en Renske alle medewerking hebben verleend, want zonder hun toestemming was de plaquette er nooit gekomen. Er mag niet

worden vergeten dat de voorzitter van de Historische Vereniging Rijswijk, Hans van Rossum, het nodige heeft weten te regelen. Het was natuurlijk geweldig dat ook de buurtbewoners een kijkje kwamen nemen.

Helaas kon Karel de Rooij die samen met de wethouder de opening zou verrichten

er vanwege ziekte niet bij zijn. Karel de Rooij is een groot bewonderaar van Buziau. Karel de Rooij zei ooit: 'Ik zie Buziau als de Johan Cruijff onder de kleinkunst.' In 2016 was hij het die samen met Fred Florusse (helaas in 2023 overleden) middels een Buziau revue een erbetoon brachten aan deze grote clown en revueartiest in de Rijswijkse Schouwburg. Er zijn van de toenmalige woning van Buziau nog foto's en filmpjes te vinden op het internet.

Kaarsje

Ik kreeg ook een mooi verhaal toegestuurd van Tonny Eyk over Buziau: 'Ik denk dat het in 1949/1950 was en ik zie hem nog wachten bij zijn Engelse schoondochter op de Rembrandtkade. Hij wilde mij zien met mijn tweelingzuster, want wij vormden een accordeon duo en Buus vond het prachtig. Wat een lieve man was het, en als kind realiseer je je niet dat hij zeer beroemd is geweest.' Het afgelopen weekend was ik in Sittard omdat ik daar de processie van Sint Rosa bijwoonde. Vervolgens de Gemma kapel bezocht, want Buus en Toon hadden nog wat gemeen en dat was de verering van de heilige Gemma! Ik heb voor Toon en Buus een kaarsje opgestoken.....

Rene Marquard



KORTELAND AUTO'S



ONZE SERVICE:

- In en verkoop
- Auto import
- Occasion zoekservice
- Onderhoud en reparatie
- APK
- Schadeherstel
- Aircoservice
- NIEUW -> Autoverhuur

CONTACT:

☎ 070 - 390 29 00
📍 Oranjestraat 42, 2281 GE Rijswijk



Rijswijk



Delft noord



www.kortelandautos.nl - info@kortelandautos.nl

Hond Perro

Wat zijn er in onze wijk toch veel dierenliefhebbers met een leuke hond! In de Waldeck Pyrmontlaan ontdekte ik er weer een: een Irish soft-coated wheaten terrier.

Christel Brouwer en haar partner (die allergisch is voor bepaalde hondenrassen) gingen ooit op zoek naar een anti-allergeen type hond. Tevens was er de eis dat de hond goed met kinderen kon omgaan. De eerste terriër kwam in het gezin: Max die zij 14 jaar gehad hebben. Toen even geen hond meer.....

Maar na enige tijd gingen zij toch weer op zoek naar een nestje. Bij een fokker van dit type hond in het oosten van het land moesten zij wachten op een nestje. En dat kwam er: een nestje van maar liefst 15 puppy's. Zij hadden het volste vertrouwen in de fokster die met veel zorg de hondjes omringde. Zij had bijvoorbeeld allerlei speelattributen en observeerde de puppy's goed. Naar aanleiding van het karakter kregen zij een blauw of rood bandje om (rustig of fel). Zodoende bepaalden zij welk hondje bij welk gezin paste. En zo kwam de laatste pup uit dit nest na 7 weken naar Rijswijk.



Er mocht 2 keer gekeken worden: bij de geboorte en nogmaals halverwege. Er wordt de aspirant koper geen keuze gelaten. De puppy's zijn kaal en het is een verrassing hoe hij/zij er uit gaat zien. Er zijn veel varianten in uiterlijk. De toewijzing is goed uitgepakt. Iedereen is blij met deze terriër die de naam Perro kreeg. Ondanks ervaring met dit ras ging Perro toch op puppy-cursus. Perro is een beetje lui maar op het strand of in het bos wordt hij superactief en soms ook ongehoorzaam. Na castratie luisterde hij beter.

Door vier keer per dag door de wijk te lopen krijg je contact met andere hondenbezitters. Maar het mooiste contact is toch wel met hun burens op nummer 12 in de Waldeck Pyrmontlaan die altijd klaarstaan om bij te springen. Zeker toen er nog gewerkt moest worden en onregelmatige diensten voorkwamen. Zonder deze opvang/oppas zou het onmogelijk zijn om een hond te hebben. Superfijn! Chapeau! Een goede buur.....

Nora Groot

Hoornbruglaan 66



Nieuwe buurtbewoners Floor en Tomas, met zoontjes Hugo van 7 en Oliver van 4, vielen met hun neus in de boter. De dag voor Koningsdag verhuisde het gezin naar de Hoornbruglaan. Ze konden gelijk meedoen met de festiviteiten.

Weg uit Den Haag

Ook al hadden ze het erg naar hun zin in hun oude huis in Den Haag, toch waren ze al een tijd op zoek naar een wat rustiger omgeving. Floor en Tomas zijn allebei in Den Haag opgegroeid en na omzwervingen in Utrecht en Amsterdam waren ze daar weer teruggekeerd. Met lichte heimwee praten ze over hun vorige woning aan de Haagse Weimarstraat, over alle winkeliers en restaurantjes in de buurt, meedoen aan buurtacties tegen nog meer coffeshops. In

hun eigen stamkroeg daar hadden de opa en oma van Tomas elkaar zelfs ontmoet. Maar met hun wens dat de kinderen zelf buiten zouden kunnen spelen werd het tijd voor iets anders.

Fietsen en winkeltje spelen

En dat bevalt goed, met vogelgekwetter wakker worden. Ze noemen Leeuwendaal een verborgen juweeltje. Ze vertellen: 'Onze jongste zoon Oliver is helemaal wild van fietsen, hij doet momenteel niets liever,

hier kan hij veilig heen en weer sjezen. En ze gaan zelf bij de buurkindjes aankloppen om te spelen.' Met z'n vieren hebben ze genoeg ruimte nu, om te spelen en af en toe thuis te werken. Het valt ze wel op dat er veel verbouwd wordt in de wijk, met op een gegeven moment een stuk of acht containers in de straat. Gelukkig was bij hen geen grote verbouwing nodig in het huis. Wel veel houtwerk schilderen dat nog allemaal geel en bruin was en er was iets met de vloerbalken, die ze maar gelijk geïsoleerd hebben. Het huis naast hen stond lange tijd leeg maar daar komt binnenkort ook een gezin in. Wel zo gezellig. Inmiddels kennen ze al wat mensen in de buurt

en ontmoeten ze door het buitenspelen van de kinderen ook weer allerlei mensen. Oudste zoon Hugo vindt het leuk om op de stoep winkeltje te spelen en doet goede zaken door de vriendelijke voorbijgangers.

Actief

Floor en Tomas hebben een drukke tijd achter de rug, maar verheugen zich nu op activiteiten in de wijk. Misschien een keer een straatborrel. Ik kan ze als nabije buur vertellen dat daar vast animo voor is want het is al weer een paar jaar geleden dat we dit deden in de Hoornbruglaan. Tomas heeft zich in ieder geval al aangemeld voor de Leeuwendaalrun. Hij is goed aan het oefenen en rent regelmatig zijn favoriete rondje langs de Vliet. Ik heb hem het Molenvlietpark ook aangeraden. Het mountainbike-pad in het Elsenburgerbos kan volgens hem nog wel een snoeibeurt gebruiken. Ook de speciaalzaakjes en de markt in Oud Rijswijk willen ze nog meer ontdekken. Op zaterdag halen ze het liefst verse croissantjes, een familie traditie. Ze roemen nog de klantvriendelijkheid van de gemeente Rijswijk. Er werd snel actie ondernomen toen ze meldden dat het water op hun tuinpad en de stoep maar niet wilde zakken na de regen. Niet dat alles is opgelost maar er was in ieder geval snel een reactie. Tja, en dan altijd die vogelpoep op de auto. Al met al klinken ze al behoorlijk ingeburgerd in Leeuwendaal.



Carolien Jaspers

Bij Werker Notariaat zijn wij gespecialiseerd in familie- en erfrecht.

U kunt bij ons terecht voor:

- ▶ levenstestamenten
- ▶ testamenten
- ▶ huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
- ▶ samenlevingsovereenkomsten
- ▶ schenkingen
- ▶ verklaringen van erfrecht en/of executele
- ▶ advies en hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Ook zijn wij gespecialiseerd in ondernemingsrecht gericht op het MKB.

Daarnaast kunt u voor onroerend goed transacties, zoals de overdracht van een woning of het vestigen van een hypotheek, bij ons terecht.

Meer informatie over onze dienstverlening, ons kantoor en team vindt u op onze website www.werkernotariaat.nl.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 070 219 78 78.



WERKER
NOTARIAAT

Maanweg 174
2516 AB Den Haag

070 219 78 78
info@werkernotariaat.nl
www.werkernotariaat.nl

Kattenkwaters!

Uit betrouwbare bron hoorde ik dat er twee zeer charmante poezenmeisjes aan de Nassaukade wonen. Op een mooie zondag ga ik op bezoek bij de twee zusjes: Mango en Kiwi. Deze dames zijn 2 jaar oud en met zorg uit het asiel in Gouda uitgezocht door de twee jongste familieleden, Eva en Noah. Onder het genot van een kopje koffie en een taartje vertellen beiden enthousiast over de beide poezen.

Kiwi heeft wat pech gehad in het begin van haar jonge leventje, want toen ze 9 weken oud was, had ze een gebroken heupje. Maar daar merk je helemaal niets meer van hoor! Ze zit vaak in de schuur te chillen en Mango is meer binnenshuis aanwezig. Elke ochtend rent Kiwi naar boven om "piano te spelen" in bed zoals Noah het kneden van de pootjes noemt. (Dit is een instinctieve eigenschap wat ze meenemen



uit hun kinttijd). Dan door naar Eva, om heel veel kopjes te geven. Over pianospelen gesproken, als het etenstijd is wordt er voor Mango en Kiwi gezongen om aan te geven dat het eten er aan komt. Uiteraard krijg ik een demonstratie: "Naaaaaaatvoer voor de poesjes" en jawel hoor, daar komen ze aanrennen. Natuurlijk is het nog geen etenstijd, maar wie maalt daar nou om? Als het om eten gaat... Kiwi heeft ook al eens oordopjes opgegeten. Oeps. Zouden die het nog doen eigenlijk? Hmmm...

Ook zijn het meesters in het verstoppertje: de sokkenla, de kledingkast, de keukenkastjes. Geen enkele plek is veilig voor ze. Altijd weer spannend! Echt hele goed jagers zijn het niet, ze zijn bang voor duiven. Die zijn ook wel aan de maat natuurlijk. Maar Mango wandelde laatst wel heel trots met een motvlinder naar binnen, de heldin! Nog een paar foto's bekijken en het is alweer tijd om weer op de fiets te stappen. Fris en fruitig.

Tot de volgende keer!

Hillie Kuiper



Een eigen boek, vers van de pers



Tijdens een bezoek aan een boekhandel in de Herenstraat ontdekte ik een boek dat mijn aandacht trok: *Organisatiekunst: van controle naar vertrouwen binnen de publieke sector*, geschreven door Marie-Louise Dechesne en Robert de Mural. Een paar jaar geleden droeg ik bij aan de ontwikkeling van dit boek, en nu is het eindelijk uitgebracht. Ik ken Marie-Louise nog uit de tijd dat ze in Leeuwendal woonde. Nieuwsgierig als ik ben, nam ik contact met haar op om meer te weten te komen over de achtergrond van het boek.

Wat drijft je om een boek te schrijven?

"In 2021 vroeg mijn businesspartner Robert de Mural mij om mee te schrijven aan zijn boek. Hoewel ik zelf nooit eerder de behoefte had gevoeld om een boek te schrijven, vond ik het altijd leuk om te schrijven. Robert had al zoveel concepten en inhoudsopgaven opgesteld, dat ik dacht dat er al een prachtige basis lag en

dat we dit boek zeker konden afronden. Zijn visie sprak me aan vanaf het begin van onze samenwerking in 2017, omdat het een hele nieuwe kijk biedt op organisaties, samenwerking, en leiderschap. Ik heb in de praktijk gezien dat het werkte, en hoe mooi is het om deze kennis te delen en leidinggevenden een handvat te bieden om met hun teams uit impasses te komen en

nieuwe perspectieven te vinden. Het was een heel avontuur om samen het boek af te schrijven onder de bezielende begeleiding van onze uitgever en haar team. Dit boek helpt ons om als experts te worden gezien en maakt duidelijk waar we voor staan in onze begeleiding.”

Wie is Marie-Louise?

Marie-Louise groeide op in een ondernemersgezin in Friesland en studeerde na het vwo en de HEAO bedrijfskunde in Groningen. Ze vulde dit aan met een post-hbo-opleiding in loopbaanbegeleiding en diverse trainingen op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Marie-Louise begon haar carrière in marketing en sales binnen de foodsector, onder andere bij Nutricia. Daarna volgden drieënhalf jaar in Johannesburg, waar ze werkte voor een wervings- en selectiebureau

gericht op marketing- en saleskandidaten. Hier ontdekte ze dat mensen centraal moesten staan in haar werk, en bij terugkeer in Nederland stapte ze na enkele jaren over naar het begeleiden van individuen en teams. Met haar opgebouwde kennis startte ze haar eigen bedrijf: eerst Dechesne Personal Coaching in 2005, gevolgd door De Muralt & Dechesne in 2017, om haar bedrijfskundige kennis breder in te zetten voor organisaties. Samen met Robert begeleidt ze managementteams en directies binnen en buiten de publieke sector, en ze is daarnaast loopbaancoach. Voor meer informatie kun je terecht op www.dmdc.nl en www.dechesnecoaching.nl.

Hoe was de introductie van je boek?

“De boeklancering vond eind april plaats op een mooie locatie in Den Haag, achter Hotel Des Indes, en trok veel geïnteresseerden, waaronder een hoogleraar bij wie Marie-Louise afstudeerde. We kijken met veel plezier terug op deze dag. Het doel van Organisatiekunst is om de blik en het handelingsperspectief van managers en leidinggevendenden te verruimen. Met dit boek geven we hen verschillende gezichtspunten en handvatten mee om hun palet aan mogelijkheden uit te kunnen breiden. Het raakt iets in je hart, vergroot je organisatiebewustzijn, en houdt een spiegel voor. Marie-Louise zou graag dieper ingaan op de inhoud van het boek, maar daarvoor is dit artikel te kort. Zij nodigt bewoners van Leeuwendaal die interesse hebben graag uit voor een kop koffie om verder van gedachten te wisselen. De verkoop van het boek verloopt tot nu toe goed, en daarnaast is het een prachtig relatiegeschenk. Voorlopig hebben ze geen nieuw boek in de planning staan, maar zeg nooit nooit; er kan zomaar een nieuw project op hun pad komen.”



Erika Priebee

Ping, Chinese vakvrouw van de Rijswijkse Schaar in de Herenstraat

De uit China afkomstige Ping bezocht familie in Rotterdam. Familie is heel belangrijk voor Chinezen. Zij ontmoette daar een Chinese man en werd verliefd. Dat was de reden dat zij in Nederland bleef. Al weer 32 jaar geleden.

In China doorliep zij de basisschool (5 jaar) en daarna volgde zij middelbaar onderwijs (4 jaar). Zij volgde een opleiding tot coupeuse en startte een eigen winkel. In China moest ze alles op maat maken dus geen aanpassingen of reparaties zoals in Nederland. Was tijdrovend. Door een vriendin, die een winkel had, belandde ze in Rijswijk. Ping begon later een eigen winkel eerst in de Boogaard en later in de Herenstraat. Allemaal naaiateliers. Vanaf 2011 zit de Rijswijkse Schaar in de Herenstraat 1E.

Ping heeft een druk bestaan. Haar man werkt vaak mee en doet voorbereidende werkzaamheden. Bij grote drukte heeft ze soms een parttime kracht in dienst. Ping heeft naast haar drukke bestaan ook nog een gezin met drie kinderen: twee jongens en een meisje. Gelukkig maakt het geslacht in China niet meer uit en daar is Ping blij om.

In deze tijd gaan mensen bewuster met kleding om en proberen een kledingstuk te laten vermaken of repareren. Ook bij de aankoop van een nieuw kledingstuk moet er soms wel iets vermaakt worden. De meest voorkomende

werkzaamheden: korter/langer maken en uitleggen/innemen. Een enkele keer vragen klanten om iets helemaal na te maken van nieuwe stof maar dat kost veel tijd en wordt daardoor erg kostbaar waardoor men er meestal van afziet. Behalve het werk in de winkel heeft Ping een paar grote klanten zoals De Werkman, de HTM en voetbalverenigingen. Zij komen werk- of sportkleding brengen om op maat te laten maken. Tevens





kunnen klanten stoomgoed brengen: kleding, gordijnen, dekbedden etc. Ook dat wordt opgehaald en schoon weer naar de winkel gebracht.

Ping geeft altijd eerlijk advies. Soms hebben klanten een idee /plan maar daar Ping verstand van zaken heeft en weet waar ze het over heeft, gaat het idee vaak niet door omdat het niet mooi wordt of niet uitvoer-

baar is. Na het advies opgevolgd te hebben is men toch tevreden. Eerlijkheid staat hoog in het vaandel! "Ik houd van mijn klanten en ben blij als ze tevreden de deur uitgaan. Ik ben niet met geld bezig."

Altijd tijd voor een goed advies en een praatje. Fijne winkel.

Nora Groot

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

ONZE KRACHT

Persoonlijke
aandacht!



**HOOGENRAAD
& VAN LOON**

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN



Haagweg 177, 2281 AJ Rijswijk | info@hoogenraadvanloon.nl | 070 399 65 60

HOOGENRAAD

N V M M A K E L A A R S



MAKELAARS SINDS 1903



trotse bewoner van
HET POSTKANTOOR

Haagweg 177
2281 AJ Rijswijk

070 399 36 34
hoogenraad.nl



f @ in



Chez Michelle

pure, natural & personal skincare

U bent bij mij welkom voor natuurzuivere huidverzorging & behandelingen waarbij aandacht, kwaliteit en een persoonlijke benadering voorop staan.

- **Behandelingen en producten van Dr. Hauschka Cosmetics**
- **Ook voor advies en aanschaf producten**
- **Scholieren en studenten 10% korting**

Frederiklaan 35
2281 XM Rijswijk

T 06 - 25053569
E info@chez-michelle.nl

W www.chez-michelle.nl
F [ChezMichelleSkincare](https://www.facebook.com/ChezMichelleSkincare)

Yoga in Leeuwendaal



Energise your body. Deepen your breath. Quieten your mind.
Classes in Dutch and English.
Yoga met persoonlijke aandacht in kleine groepen van 6-8 mensen.
Beweging, ademhaling en meditatie

Yoga Sattva Rijswijk in de Compagnie, Geestbrugkade 35
sudha@yogasattvarijswijk.com

Kerkplein Leeuwendaalkerk onderhanden genomen

Lang geleden kregen buurtgenoten van de Leeuwendaalkerk een briefje in de bus over het kerkpleintje. Het pleintje was toe aan een opknapbeurt en aan bewoners werd gevraagd om hierover mee te denken en eventueel mee te helpen. De make-over is inmiddels een feit. Stenen zijn vervuld voor planten, en er zijn beugels voor fietsen en plekjes om te zitten. Weer een stukje Leeuwendaal dat mooier is geworden!



Ze vielen gelijk op toen wij in Leeuwendaal kwamen wonen: de bordeauxrood-witte tenues van spelende kinderen op straat. Zo kwamen we er snel achter dat de Rijswijksche Hockey Club (RHC) een favoriete club is in de wijk.

Inmiddels hockeyen wij thuis allemaal bij RHC. Mijn dochters in jeugdteams, mijn man en ik bij de 'trimmers'. En dat, terwijl ik zelf totaal geen hockey ervaring had. Ik was zeker niet de enige nieuwkomer: in coronatijd werd het zesde trim-team opgericht. De meesten hebben geen hockey-ervaring, dus de leercurve is steil! Hockey is niet alleen lekker buiten sporten, het is een belangrijk deel van ons sociale leven. Na de training of wedstrijd met z'n allen een drankje doen, de feesten na de toernooien en het RHC kerstgala. Een teamsport is ook super leerzaam voor onze meiden. Ze leren doorzetten en afzien, bij slecht weer of bij dik verlies. Er is het samenspel op het veld: je moet een ander de bal gunnen en in een gat kunnen springen.

Ieder seizoen is weer een beetje een nieuw begin. Dit seizoen helemaal met een nieuwe voorzitter, Gemma Smolders, en verschillende nieuwe bestuursleden. Een goed moment om Gemma en beoogd secre-

taris Coen van Rooyen (ook Leeuwendaler) te bevragen!



Gemma Smolders

Wat betekent RHC voor jou en waarom in het bestuur?

Gemma: "RHC is voor mij een fantastische plek om mijn grootste hobby uit te oefenen, waar ik veel energie uit haal. Ik draag RHC zo'n warm hart toe - mijn kinderen en ik sporten hier met zoveel plezier - dat ik daar graag aan wil bijdragen. En dan past





het voorzitterschap mij goed, vanwege mijn karakter en mijn werkervaring". Coen: "RHC voelt als mijn tweede thuis, van kinds af aan, omdat mijn ouders er actief waren als vrijwilliger. Ik vind dat je dingen moet doen die je echt leuk vindt en die dichtbij je talenten liggen. Dat komt in deze secretarisrol allemaal bij elkaar voor mij."

Wat wil je bereiken?

Gemma: "Onze vrijwilligers dragen de club. Zonder hen is er geen RHC. En ook al is het aantal vrijwilligers gegroeid, we hebben nog meer mensen nodig. Er is voor iedereen wel iets wat past. Dus een oproep aan iedereen die nog iets kan en wil bijdragen: laat je horen, zoek contact! Coen: "De club is enorm gegroeid. Met 200 leden is alles snel geregeld, maar met 1200 leden ligt dat anders.

Dus ik wil de balans vinden tussen enerzijds wat meer structureren en anderzijds de fijne familiale sfeer behouden." Beiden noemen ook het clubhuis. Het bestuur is hierover al een tijd in gesprek met de gemeente en staat voor de beslissing: gaan we voor een nieuw clubhuis, of gaan we het oude clubhuis aanpakken? Wordt vervolgd!



Coen van Rooyen

Wat is je droom voor RHC?

Gemma en Coen vinden dat het warme karakter van RHC vooral zo moet blijven als het nu is. Gemma: "We zijn toe aan een nieuw pand, maar de kneuterigheid en gezelligheid moet blijven. De ziel van de club is: we doen het samen met elkaar." Coen: "Het is een constant punt van aandacht, dat je niet kwijtraakt wat je hebt.

Het kan zo omslaan naar een sfeer waarin mensen vinden dat ze ergens recht op hebben, omdat ze contributie betalen. Terwijl het mooie nu juist is dat de meeste leden omgaan met de club als iets eigens."

Tot slot een oproep van Gemma en Coen. Als het bij je kriebelt na het zien van de Olympische hockey finales: kom langs, voel

je welkom! Proeftrainen mag en je kunt ook gewoon de sfeer komen proeven tijdens trainingen of wedstrijden: kom gezellig een drankje doen op het terras. Meer info op: www.rijswijkschehc.nl

Anne van Putten

10 REDENEN OM JE TUIN TE VERGROENEN



LEVER JOUW BIJDRAGE AAN HET KLIMAAT

Je tuin vergroenen is goed voor het klimaat en houdt CO₂ vast. En daar krijg je frisse zuurstof voor terug.



NATUUR IS GOED VOOR JE GEZONDHEID

Een groene omgeving heeft een positief effect op je gezondheid, vermindert stress en zorgt voor een toename van je geluksgevoel.



HET OOG WIL OOK WAT

Zelfs als je liever een tuin met strakke tegels hebt, geniet je meer van bloeiende borders met heesters, vaste planten of groene klimmers.



TUIN MET VEEL TEGELS IS VEEL MALEN WARMER

Planten en bomen helpen om de gevoelstemperatuur te verlagen met 7 tot 15 °C. Til dit naar een hoger niveau met een groen dak van mos en gras met waterberging.



VOORKOM DAT HET RIOOL OVERSTROOMT

Vang regenwater op in je gazon, border, vijver of regenton. Zo kan het water wegzakken en voorkom je overlast.



PLEK VOOR VOGELS

Een natuurlijke tuin met bomen of bessenstruiken is aantrekkelijk voor vogels zoals zwaluwen en ook vleermuizen. Extra voordeel: zij eten 10.000 muggen per dag.



EEN TUIN MAG ROMMELIG ZIJN

Goed nieuws als je weinig tijd hebt: onkruid mag blijven staan en bladeren of snoeiafval kan je laten liggen. De tuin werkt als een spons en zit vol bodemleven en voedingsstoffen.



THE BIRDS & BEES

Zonder bomen en planten sterven veel insecten uit. Een biodiverse tuin helpt de natuur in stand houden, is beter beschermd tegen plagen en blijft veel langer mooi.



DEMPING VAN OMGEVINGSGELUID

Bomen en groene klimmers houden het rumoer van de buurt tegen. Zo wordt je tuin jouw natuurlijke thuishaven.



DE WAARDE VAN JE HUIS

Een aantrekkelijke tuin verhoogt de waarde van je huis en maakt een positieve indruk op potentiële kopers.

Wil je graag persoonlijk advies over hoe je je
tuin kunt vergroenen?

Kom dan langs op 26 oktober! De Groene
Karavaan is er ook voor plantadvies.



26 oktober 10 - 13 uur: Tegelwippen Leeuwendaal!

Werkelijk álles pleit voor een groene(re) tuin. Daarom vinden geregeld overal tegelwipacties plaats. In talloze steden, dorpen, wijken, buurten, pleinen, straten steken groenlingen hun handen uit de mouwen en in de grond. Ook in Rijswijk. Op 26 oktober organiseert de gemeente een tegelwipactie in Leeuwendaal. Ga dus je tuin in, haal er zoveel mogelijk tegels uit en lever ze in bij de container aan de Geestbrugkade – ter hoogte van nummer 37 (bij de parkeerhavens in het rijtje bedrijfspanden tussen de Compagnie en de appartementengebouwen).

In ruil krijg je een zakje biologische bloembollen. Want het najaar is dé tijd om bollen te planten. Én om je tuin aan te pakken. Vaste planten gaan nu ook graag de grond in. Kunnen ze lekker wortelschieten in de nog warme aarde, om in het voorjaar verder uit te groeien. Inspiratie nodig? De Groene Karavaan geeft grátis advies en tips. Tot dan!



Taalmaatje zijn

Op de sportclub in Leeuwendaal hoor ik Jan Oosterdijk en Siep Jurna over "taalmaatje" spreken. Ik ben gegrepen door hun verhaal over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Ik vond het leuk om hier een keer over te schrijven.

Wat doet een taalmaatje?

Als taalmaatje geef je een kind of een volwassene in jouw buurt meer taalplezier, meer zelfvertrouwen en betere taalvaardigheden. Taalmaatje kun je zijn op verschillende manieren, voor kinderen en voor volwassenen. De bibliotheek in Rijswijk organiseert voorlezen voor kinderen en taalondersteuning voor volwassenen en biedt ondersteuning aan vrijwilligers. De bibliotheek heeft prentenboeken in meer dan 60 talen en veel taalspelletjes, waar de vrijwilligers gebruik van kunnen maken. De vrijwilligers verkennen met ouders en kinderen welke vormen van taal bij hen passen. Zo ontdekken kinderen wat taal voor hen kan doen. Ze zoeken nog vrijwilligers. Het is leuk werk om te doen en je leert andere culturen kennen.

Jan en Siep willen dat kinderen ervaren dat taal op de eerste plaats iets van hen is. Iets persoonlijks. Als vrijwilliger leer je ook weer iets over jezelf, je ontwikkelt je in een

andere richting dan in je werkbare leven. Ze geven aan dat het je wereld vergroot. Ik ben hier wel even stil van. Taal is overal. In muziek, in games en in podcasts. In discussies over schermtijd en in geklets aan de eettafel. Neem als voorbeeld een "beker". Een kind leert het woord, maar Jan en Siep vertellen ook wat je ermee kunt doen. Een spelletje memory spelen met een kind leert hen ook iets over taal.

Wat maakt het vrijwilligerswerk bijzonder?

Jan en Siep zijn het er roerend over eens dat vrijwilligerswerk iets met je doet. Taalmaatje zijn en iets voor iemand doen, verrijkt je leven. Je leert van een andere cultuur en doet iets voor kinderen en volwassenen. Je brengt hen iets bij dat hen verder kan helpen in het Nederlandse leven. Wij kennen ons land en spreken de taal. Dat geldt niet voor iedereen. Dit is hard werken en niet makkelijk voor hen. Beide heren: "Het maakt ons blij dat we



taalmaatjes

hieraan bij kunnen dragen." Siep straalt als hij vertelt over een meisje dat Nederlands leerde en daarna ging studeren. Hoe trots kan je zijn als je ziet dat een kind groeit en jij hebt hieraan mee geholpen.

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Op de website www.voorleesexpress.nl lees je meer over taalmaatje zijn, of kijk naar www.vrijwilligerscentrum.nl. Tip van de beide heren: lees de websites een keer

en kijk of het iets voor je is. Probeer vrijwilligerswerk een keer uit. Jan en Siep: "Je doet iets goeds voor je medemensen, het levert je verhalen op." De bibliotheek kan echt mensen gebruiken, misschien komen we je nog wel een keer tegen met een activiteit. Zelf ben ik misschien nog niet zo ver, maar ze zetten me serieus aan het denken!

Erika Priebee



SONORO

ZOU PERFECT GELUID ER NIET ZO UIT MOETEN ZIEN?



Het alles in 1
stereo muzieksysteem
met eenvoudige bediening
en indrukwekkend geluid

Sonoro Meisterstück

DAB+ radio, CD-speler, internet radio, Bluetooth, TV geluid, voorkeuze toetsen, afstandsbediening, tijd en datum weergave, sleeptimer, houten behuizing met hoogwaardige afwerking.
Verkrijgbaar in de kleuren mat grijs / zwart / wit.

€ 1.399,-



Sonoro Prestige

Alles in 1 muzieksysteem in slank ontwerp met eenvoudige bediening, DAB+ radio, CD-speler, Bluetooth, internet radio, afstandsbediening, wekker en sluimerfunctie, hoofdtelefoonaansluiting.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

v.a. € 899,-



Sonoro Elite

Zeer compact alles in 1 muzieksysteem met DAB+ radio, voorkeuze zenders, ingebouwde speaker, CD-speler, wekker en sluimerfunctie, Bluetooth, afstandsbediening, eenvoudige bediening.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

€ 449,-



Sonoro Easy

Slimme compacte Draagbare DAB+ radio met voorkeuze toetsen, wekker en sluimerfunctie, display met tijd en datum weergave, Bluetooth, nachtlampje.

Verkrijgbaar in diverse kleuren.

€ 229,-

IN ONZE WINKEL TE BELUISTEREN



de Vries | elektro

SINDS 1930

BEELD • GELUID • WITGOED

Huisbewaarders

De beelden die beveiligingscamera's aan en bij onze huizen registreerden, circuleerden op sociale media en waren onderwerp van gesprek tijdens de eerste koffieochtenden na de vakantie in de Leeuwendaalkerk. In zomernachten bleken schimmige figuren door onze lanen te zwerven. Speurden naar huizen waarvan de bewoners elders vakantie vierden. Duwden tegen deuren om te voelen of ze al dan niet op het nachtslot zaten. Of ze sowieso makkelijk te openen waren – ook zonder officiële, passende huissleutel. Controleerden of ergens een raam op een kier stond. Of eenvoudig te forceren zou zijn. Of ergens in een tuin een vergeten ladder stond. Of een schutting stevig genoeg was om er tegenop en overheen te klauteren. Ze inspecteerden of brievenbussen gelegeerd waren of vol lagen met oude post. Hielden in de gaten of lampen binnenshuis allemaal op dezelfde tijd aan- en uitgingen. Of planten op vensterbanken en in voortuinen stonden te verpieteren. Ook deze zomer bleek uit de huizen van vakantiegangers weer heel wat gestolen.

Vroeger bestond het beroep van huisbewaarder. Dat was in de tijd dat welgestelde stedelingen hun zomers op hun landgoederen doorbrachten. Huisbewaarders pasten dan op hun huis in de stad. Of, na de vakantieperiode, op hun landgoed buitenaf. Zo'n honderd jaar geleden waren mijn Amsterdamse overgrootouders huisbewaarders voor een familie die een grachtenpand bewoonde.

Er bestaan ook hedendaagse varianten, met officiële huisbewaarders-contracten. Handig wanneer je voor langere tijd voor werk of studie in het buitenland verblijft. Je geeft je huis in bewaring bij iemand die ervoor zorgt. Je huis mét al die spullen waaraan je zo gehecht bent. Die voor

jou een waarde hebben, die veelal niet eens zozeer in geld is uit te drukken.

Zoals de ketting die een oude tante je naliet, ontworpen door een kunstzinnige vriendin. De ring van je moeder, een cadeau van je vader ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk. Het gouden zakhorloge dat je grootvader ooit erfde van zijn eigen vader. Die broche met robijnen die je overgrootmoeder trots op haar zondagse kleren droeg, zoals op oude foto's is te zien. De parels die je weliswaar zelden draagt, maar kreeg van je ouders toen je slaagde voor je eindexamen. Tastbare herinneringen; we verzamelen er gedurende ons leven steeds meer van. Ze vertellen ons verhalen, maken van ons huis ons thuis. Anders kun je net zo goed gaan wonen in een showroom op een meubelboulevard.

Heerlijk om weer thuis te komen, verzuchten we na onze vakanties. Er gaat toch niets boven je eigen bed. Omgekeerd, zijn onze huizen wellicht net zo blij met onze terugkeer. Dat de ramen weer opengaan, een frisse wind door de kamers waait. Er weer stemmen klinken. Etensgeuren door de keuken trekken. Verse bloemen in de vazen staan. Omdat ook je spullen een ziel hebben. Je huis heeft en geeft energie. Daar moest ik aan denken, bij de beelden en berichten over nachtelijke onraad. Dat onze huizen zich ontheemd voelen zonder ons. Wakend over onze spullen. Als bezorgde huisbewaarders.



Barbara Schilperoot

FysioVitaal ACTIE!

FysioVITAAL = Fysio & Training

Vier maanden voor maar €150!

Actie alleen geldig bij afsluiten in september. Vraag ons naar de voorwaarden.



Houd je lichaam in beweging voor een beter leven!

4 x
fysio en
onbeperkt
trainen

Maak direct een afspraak bel 085-022 03 20



FYSIOPRAKTIJK RIJSWIJK