



LEEUWENDEEL

Wijkkrant van Wijkvereniging Leeuwendaal | Uitgave: Zomer 2023



Koningsdag 🦁 Hond in de wijk 🦁 Dichtersteest in de Leeuwendaallaan
Nieuw in de wijk 🦁 Het roer om 🦁 Een zondagmiddag met Tollens
Uit de kunst 🦁 Drievliet vijf & tachtig jaar

In dit nummer:

Koningsdag 2023: een geslaagd feest voor jong en oud!	6
Hond in de wijk	7
Dichtersfeest in de Leeuwendaallaan	8
Nieuw in de wijk	10
Het roer om	14
16 juli: Een zondagmiddag met Tollens	17
Uit de kunst	22
Drievliet 85 jaar	24
Column: 671 stappen	27



Colofon

Leeuwendeel is het communicatiemiddel van de wijkvereniging Leeuwendaal

Bestuur Wijkvereniging Leeuwendaal:

Wilgert Opraus, voorzitter, tel. 06 10 97 16 34
Martijn Runderkamp, penningmeester, e-mail:
penningmeester@wijkvereniging-leeuwendaal.nl,
tel. 06 51 33 26 38
Paul Koeslag, algemeen lid/communicatie
Karin Brogtrop, secretaris
Anja Verlaan, lid

Contactgegevens:

Internet: www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
E-mail: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingleeuwendaal

Redactie Wijkkrant:

Redactie: Barbara Schilperoort, Erika Priebee,
Nora Groot, Annemiek van der Zande
Eindredactie: Annemiek van der Zande
E-mail: wijkkrantleeuwendaal@gmail.com

Vormgeving, realisatie en drukwerk:

Hans de Booij (i.o.v.) Phytalis
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk
06 24 22 39 58
Internet: www.phytalis.nl
E-mail: info@phytalis.nl

Versijning, Oplage & Verspreiding:

Frequentie: 4 keer per jaar
Oplage: 1.200 stuks
Verspreiding: alle adressen in wijk Leeuwendaal
(Rijswijk ZH) en direct betrokkenen

Beste Wijkgenoten,

Iedere makelaar zal het je vertellen. Locatie, locatie, locatie. Dat is wat waarde bepaalt. Laat ik daarom eens drie locaties noemen, die veel waarde toevoegen aan Leeuwendaal. Te beginnen bij Amicitia. De bridge sociëteit viert dit jaar maar liefst haar 125-jarig jubileum. Daar zijn door de jaren heel wat kaartjes gelegd! Zelf ken ik het vooral als de plek waar de wijkvereniging maandelijks koffie ochtenden mag organiseren. Tijdens verkiezingen is het een stemlocatie en tijdens 'Kunst ter Plekke' heb ik er vaak naar jazz-optredens geluisterd. De leden worstelen net als wij met parkeren in de wijk.

Vlakbij vinden we de Leeuwendaalkerk. Ieder jaar mogen wij hun water en elektra gebruiken voor de Leeuwendaaldag: Ook dit jaar organiseren we die weer op de laatste zaterdag van de zomervakantie. We combineren dan de Leeuwendaal run, Leeuwendaal rallye en zomerborrel onder de kastanjeboom. Maar daarnaast helpt de Leeuwendaalkerk ons ook met het organiseren van de Paasbrunch. Tenslotte hebben ze mede in overleg met buurtbewoners hun voorplein omgebouwd tot groene voortuin. Zodra de AED van de wijkvereniging wordt geleverd, mogen we die aan hun pand bevestigen.

En dan hebben we natuurlijk nog De Compagnie. Wat begon als een paar kamertjes in een ongebruikt pand, is uitgegroeid tot een heus bedrijfsverzamelgebouw. Wij huren er graag vergaderzalen of werkplekken, maar zij helpen ons ook met opslag van party tenten die wijkbewoners mogen lenen. Ook zij vieren dit jaar alweer hun 10-jarig jubileum. Je hebt geen makelaar nodig om te beseffen dat dit allemaal iets is om te waarderen.



Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie

Leeuwendaal is in transitie. En dan doel ik niet op de vele verbouwingen in de wijk. Ik heb het over de energietransitie. Langzaam maar nemen we afscheid van onze fossiele levensstijl. En dat zie je terug in de wijk. Meer en meer daken krijgen zonnepanelen. Steeds vaker hoor ik elektrische auto's voorbij zoemen met dat vreemde kunstmatige geluid. Ook het aantal elektrische laadpalen groeit snel. Tegenwoordig telt zowat elke straat in Leeuwendaal een elektrische laadpaal. En dan

de opmars van de elektrische deelscooter. Enkele jaren geleden zag je ze nog niet. Nu duiken de deelscooters overal op. Voor de één een doorn in het oog, voor de ander een uitvinding. Ik ben benieuwd hoe het over 15 of 20 jaar zal zijn. Is de wijk dan aardgasvrij? Rijden we allemaal fossielvrij? Geen blik op de toekomst in deze editie van de Leeuwendeel. We gaan zelfs terug in de tijd: met dichter Penning, de geschiedenis van Drievliet en de Tollens wandeling. Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en een hele mooie zomer toe. Met hopelijk veel zon voor de panelen op het dak!



Annemiek van der Zande - Eindredacteur Leeuwendeel



KOOP

Lokaal

OOK DIGITAAL

"Winkelcentrum Oud Rijswijk verrijkt uw buurt."

www.winkelcentrumoudrijswijk.nl - volg ons ook op  



Yoga in Leeuwendaal



Energise your body. Deepen your breath. Quieten your mind.

Classes in Dutch and English.

Yoga met persoonlijke aandacht in kleine groepen van 6-8 mensen.

Beweging, ademhaling en meditatie

Yoga Sattva Rijswijk in de Compagnie, Geestbrugkade 35

sudha@yogasattvarijswijk.com



Activiteiten in Leeuwendaal

Iedere eerste woensdag van de maand: Koffie drinken in Amicitia

Een gezellig bakje koffie drinken met buurtgenoten. Voor iedereen toegankelijk. Vanaf 10:30 in sociëteit Amicitia, Oranjelaan 39.



Zondag 16 juli: Tollens wandeling

Vertrek om 14:00 uur vanaf het "Museumplein", het pleintje voor Museum Rijswijk aan de Herenstraat tegenover de Oude Kerk. We eindigen om (uiterlijk) 16 uur weer bij het Museum.

Zaterdag 19 augustus: Leeuwendaal dag

De laatste dag van de zomervakantie is er de hele dag plezier in een combinatie van activiteiten:

Rally: 's Morgens start de Leeuwendaal Rally, waarin bewoners in (speciale) auto's een puzzeltocht route rijden. Kom auto's kijken en uitzwaaien bij de kastanjeboom.

Leeuwendaalrun: Hardloopwedstrijd met 1 km kids run, en 5 of 10 km hardlopen langs de Vliet en door het Elzenburgerbos.

Zomerborrel: Afsluitend borrelen onder de Kastanjeboom.



CONTACTPERSONEN IN DE WIJK

Leeuwenkoor:

Kunst ter plekke:

Oranjecomité:

Straatspeeldag:

Veegrooster speeltuin Mauritslaan: Veegrooster.mauritslaan@gmail.com

BVG De Compagnie:

Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl

Frans Werter, kunstterplekke@gmail.com

info@ocleeuwendaal.nl

buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com

Veegrooster.mauritslaan@gmail.com

info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!



Koningsdag 2023: een geslaagd feest voor jong en oud!

Het weer was ons goed gezind en zo was het vanaf 's morgens vroeg gezellig op de kindervrijmarkt. De verkoop van taart bracht ruim 700 euro op voor het goede doel. De burgemeester bracht na het Wilhelmus de gezamenlijke toost uit. Bij de zinderende Strijd der Titanen, waar zelfs Omroep West over berichtte, kwam team Zwart als sterkste uit de bus. Daarom hangt de ijzeren leeuw dit jaar trots in de Frederiklaan!

Na kinderspelen en de traditionele bingo sloot de band Plunck deze gezellige dag af. En gelukkig lukte het met hulp van een

aantal behulpzame wijkgenoten om het hooi helemaal op te ruimen. Daar is een kinderboerderij blij mee gemaakt.

Commissie zoekt leden

Al met al een meer dan geslaagde dag rond de Kastanjeboom. Op naar volgend jaar! Daarvoor zoeken we verversing van de commissie. Dus heb je zin om met een leuke groep wijkgenoten een mooi feest neer te zetten, laat het ons weten via een berichtje (06-52596881).

Het Oranjecomité



Sinds kort woont Bobby in een van de nieuwe appartementen aan de Geestbrugkade. Lot, zijn baasje, heeft altijd honden gehad: Engelse bulldog, een zachtaardige gezelschapshond en een Mechelse herder, een waakzame en actieve hond. Na een tijdje zonder hond begon het toch weer te kriebelen....

Een klein handzaam hondje moest het deze keer worden. Op aanraden van haar schoondochter werd bij een kennel in Brabant het gewenste hondje gevonden: een Maltipoo, een kruising tussen een Maltezer en de Toy of mini poedel. Deze hondjes zijn erg populair dankzij hun schattige uiterlijk, hun intelligentie en speelsheid.

Ze kunnen urenlang met plezier achter een bal aan gaan en met een speeltje dollen. Zoals zo vaak kwam het (toen nog naamloze) hondje op hen af in de kennel en dat was een goed teken.

Hij moest nog 12 weken blijven voordat hij mee mocht naar Stompwijk. Kreeg toen de



naam Bobby, gewoon omdat ze dat een leuke naam vonden. Bobby had het enorm naar zijn zin omdat er bij het huis een grote tuin was waar hij zich heerlijk kon uitleven. Het was dan ook even wennen om in een appartement te gaan wonen.

Gelukkig gaat Lot vaak met hem naar buiten. Weliswaar korte stukjes daar Lot nog even buiten met een rollator moet lopen vanwege een nieuwe heup. Regelmatig wordt er ook naar het park aan de overzijde gelopen.

Bobby is inmiddels 1 jaar. Hij heeft een krullende, wollige vacht die iedere 3 maanden verzorgd/getrimd moet worden. Lot is heel blij met Bobby die zij misschien een beetje verwent... Als ze straks wat mobieler is gaat zij zeker onze mooie wijk Leeuwendaal verder verkennen.

Nora Groot



Bobby

10 november 1920

Dichtersfeest in de Leeuwendaallaan

Dat de Penninglaan in Cromvliet ligt, doet geen recht aan deze dichtende Leeuwendaler. De dichter Willem Levinus Penning (1840-1924, hij noemde zich levenslang 'jr.') wordt beschouwd als een overgangsfiguur tussen de generaties van de rijmelende 'dominee-dichters' en de kunstzinnige 'Tachtigers'. Toen hij in 1907 in Rijswijk kwam wonen, op het adres Leeuwendaallaan 41, had hij enkele bundels op zijn naam staan, die door toenmalige literaire grootheden als Albert Verwey en Willem Kloos werden hooggeacht, maar waarschijnlijk geen groot publiek hebben bereikt. De scherpe criticus Conrad Busken Huet wist niet goed raad met deze eerste dichtwerken.



Penning was door een oogziekte vanaf 1892 geheel blind. In zijn latere werk verwerkte hij dan ook herinneringen aan wat hij nog wél gezien had. Inspiratie vond hij bijvoorbeeld in zijn geboortestad Schiedam en

HERINNERINGSDAG

Nu staat mijn tuin gerijpt,
De vrucht hangt vol en vredig;
Moe keer 'k naar 't huis der rust —
Ach wat al plaats en ledig!

En huiv'rend zit ik neêr
Terwijl mij de oogen branden....
Doch zorgzaam opgewacht,
Stil grijp ik trouwe handen.

Met onweêrhouden traan
Stil zegen 'k hen die bleven;
En alles, alles keert
Wat wegviel uit mijn leven.

in (verhalen uit) zijn familie. De Tachtigers moesten weinig van dergelijke genres hebben, maar waardeerden Penning omdat hij een geheel eigen toon aansloeg. Bovendien lijkt hij een plezierig mens te zijn geweest, wat blijkt uit zijn vriendschappen. Verwey en Kloos waren twintig jaar jonger en met befaamde dichters als P.C. Boutens, J.C. Bloem en Jan Greshoff scheelde hij meer

dan veertig jaar. De laatsten zaten wél bij hem aan tafel bij zijn tachtigste verjaardag. Vrienden uit zijn jongere jaren kwamen in Rijswijk nog vaak op visite en namen hem mee uit wandelen. Dat zien we dan terug in zijn latere gedichten.

Die verjaardag werd op 10 november 1920 groots gevierd, met een plaatselijk én een landelijk comité met de minister als erevoorzitter. De Leeuwendaallaan was versierd, de Rijswijksche Harmonie onder leiding van buurtbewoner Henri ter Hall kwam een aubade brengen. Er werd zelfs door Willy Mullens een film gemaakt, die ik helaas nergens heb aangetroffen (Leeuwendalers, kijk nog eens op jullie zolders...). Zijn dichtersvrienden kwamen dineren en Greshoff memoreerde dat geen dichter vóór hem zo'n feest had beleefd. Penning was er dan ook dankbaar voor.

Mooi was het 'nationale' geschenk, de uitgave van zijn latere gedichten. In 1921 verscheen Levensavond, met onder andere bijzondere anti-oorlogsliederen uit de Eerste Wereldoorlog, maar ook verwerkingen van zijn wandelingen door en rond Rijswijk. En dan te bedenken dat hij Rijswijk, Leeuwendaal en zijn huis hier nooit heeft kunnen zien! Hij gebruikte dan ook andere zintuigen om zijn ervaringen vorm te geven: geluiden, geuren, de temperatuur.

Penning was weduwnaar toen hij naar Rijswijk kwam. Hij had geen kinderen en werd verzorgd door zijn zuster en zijn nicht, van wie hij door zijn blindheid geheel afhankelijk was. Geruime tijd woonde ook een gezelschapsdame bij hen in, die hem voorlas en zijn brieven en gedichten schreef. Later nam nicht Jet die taak over. De vrienden verbaasden zich erover hoe goed Penning ondanks zijn handicap bij de tijd bleef. Na zijn dood spraken Jet en



de vrienden over een bijzonder mens. In 1922 verhuisde de familie naar een kleiner huis aan de Rijswijkseweg in Den Haag. Een parterrewoning, Penning noemde zich 'dakloos'. Na een korte tijd ging zijn gezondheid achteruit en hij overleed in een Haags ziekenhuis, 83 jaar oud. In het Jaarboek 2022 van de Historische Vereniging heb ik uitgebreider geschreven over deze markante Leeuwendaler.

Ruud Poortier

De deur van Regentesselaan 46 wordt open gedaan door Rens. Hij staat klaar om een halve marathon te gaan lopen in Amsterdam. Gelukkig heeft hij nog even tijd voor een interview, samen met zijn vrouw Adinda. De vijf maanden oude Jaxson ligt lekker te slapen. Ik ben benieuwd naar hun verhaal.

Rens en Adinda leren elkaar kennen in Portugal tijdens seizoenswerk in de horeca. De vonk springt over en zij blijven elkaar zien als ze terug zijn in Nederland. Rens woont in de Betuwe, Adinda komt uit Den Haag. Ze gaan samenwonen op de Jozef Israëlslaan in Rijswijk. Rens: "We hadden een hoekhuis, heel mooi verbouwd, want klussen is één van mijn hobby's".

Flinke verbouwing

Bij een wandeling door Leeuwendaal dachten ze regelmatig "wat een leuke buurt, als we hier een huis kunnen kopen, dan gaan we gelijk". Dat huis kwam in de zomer van 2021. Er zou flink moeten worden ver-

bouwd. Rens maakte 3D-schetsen om een idee te krijgen van hoe het huis eruit zou kunnen zien. Familie en vrienden hielpen met de verbouwing. Adinda: "Alleen voor het grote werk zoals de betonnen vloer, hebben we een aannemer in de arm genomen". Het resultaat is verbluffend!

Geheel gasvrij

Het huis is verbouwd in industriële stijl met behoud van oude stijlelementen zoals bijvoorbeeld de ornamenten op het plafond. Onder-keldering van het huis stuitte helaas op technische problemen, maar inventief als Rens en Adinda zijn: door de vloer van de erker en de keuken op te





hogen, hebben zij hieronder opslagruimtes gecreëerd. Heel handig, want het huis heeft geen tuin en geen schuur. Bijzonder is de patio. Door de gevel een meter naar binnen te plaatsen en te voorzien van een glaswand die helemaal open kan, is de patio

vergroot en loopt binnen als het ware over in buiten. Het huis is compleet geïsoleerd en gasvrij; de energievoorziening gebeurt met een warmtepomp en zonnepanelen.

Master van de pub quiz

Rens en Adinda Chrispijn zijn graag bezig. Hij werkt in de IT, zij werkt in de accountancy. Ze ronden allebei dit jaar een studie af. Ook hebben zij een druk sociaal leven. Enthousiast vertellen zij over hun bruiloft: in 2021 trouwden ze in Nederland voor de wet; in 2022 gaven zij elkaar de ringen en organiseerden zij een groot feest van drie dagen op hun lievelingsplek in Portugal. Intussen raken zij steeds meer ingeburgerd in Leeuwendaal: Rens was Master van de Pub Quiz tijdens Koningsdag! Ze zijn van plan er nog lang te blijven wonen!

Erika Priebee



KORTELAND

AUTO'S

- * in- & verkoop
- * onderhoud & reparatie
- * apk
- * schadeherstel
- * aircoservice

Korteland Auto's en Onderdelen BV
Oranjeslaan 42 - 2281 GE Rijswijk - 070 390 29 00
www.kortelandautos.nl - info@kortelandautos.nl

Quooker®

DE KRAAN DIE ALLES KAN; WARM, KOUD, KOKEND, KOEL, BRUISEND EN GEFILTERD WATER.



**KOM
VOOR EEN
QUOOKER®
DEMONSTRATIE
NAAR ONZE
WINKEL IN
RIJSWIJK**



**WIJ
VERKOPEN
ALLE
QUOOKER®
MODELLEN**

**DESKUNDIG
INSTALLATIE-
ADVIES IN
ONZE WINKEL**



VAKKUNDIGE INSTALLATIE DOOR ONS EIGEN INSTALLATIE TEAM



de Vries | elektro

SINDS 1930 | BEELD • GELUID • WITGOED



www.devrieselektro.nl

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05



Bij Fotoclub Rijswijk komen ruim 67 jaar enthousiaste fotografen, zowel beginners als gevorderden, bij elkaar. De wekelijkse clubavonden zijn in de periode van september tot juni op vrijdagavond van 20.00 uur tot circa 22.30 uur in onze clubruimte in het Havenkwartier in Rijswijk.

Wij zijn een kleine fotoclub, waarbinnen je in een vriendschappelijke sfeer tijdens de wekelijkse clubavonden je fotografische en artistieke vaardigheden kunt verbeteren.

Voor algemene informatie en ons programma kijk op: www.fotoclubrijswijk.nl

Financieel gezond worden en/of blijven?



- financiële planning
- risicobeheer
- echtscheidingsbemiddeling
- hypotheek
- pensioenen
- verzekeringen

Ons team helpt u graag



lancyr+
Adviesgroep Rijswijk
Verzekeringen & Financieel Advies

Nijverheidsstraat 112 ● 2288 BB Rijswijk ● 070 390 72 35 ● info@lancyrrijswijk.nl

Het roer om



Zo nu en dan leest u in de Leeuwendeel over nieuwe winkels of bedrijven in de buurt die voor u als bewoner van Leeuwendaal interessant kunnen zijn. We hebben de laatste tijd gehoord van diverse wijkgenoten die zelf iets nieuws zijn opgestart. We hebben drie ondernemers gevraagd hoe ze hiertoe gekomen zijn en wat ze van het ondernemerschap verwachten.

Sven van Even laden

Sven Louwers, na een studie in Delft al geruime tijd geleden neergestreken in de wijk, is in 2010 gestart als ondernemer. Hij richt zich op het verduurzamen van bedrijven. Hij merkt tegenwoordig het verschil met tien jaar geleden, toen hij daar nog minder gehoor voor vond. Nu zoeken juist veel meer bedrijven naar advies en oplossingen op dit gebied. Hij heeft een tussenstap gemaakt met het helpen opzetten van een bedrijf in de zorgsector van een buurman uit de straat, Leeuwendaal werkt samen. Maar uiteindelijk kriebelde het om zelf weer aan

het roer te staan. 'Ik kan mijn creativiteit en positieve instelling hierin kwijt en ik hou van de vrijheid', zegt Sven.

Vorig jaar is hij samen met compagnon Bas Nijssen, ook uit Rijswijk, met 'Even laden' gestart. Daar gingen veel gesprekken en brainstormen aan vooraf. Hun doel is zoveel mogelijk laadpunten voor elektrische auto's voor en bij bedrijven plaatsen en beheren. Vanzelf gaat het dan vaak over bredere energievraagstukken, het opwekken en opslaan van energie, dus die kant zien ze zichzelf in de toekomst op gaan. Maar voor nu eerst focus, dat heeft hij geleerd van eerdere ervaringen. Maar hij droomt er ook van om ooit een eigen product te ontwikkelen dat dan ook echt in productie gaat.

Naast het ondernemerschap heeft Sven ook de ambitie om in Leeuwendaal mee te denken over (deel)mobiliteit en energietransitie. Een van zijn eigen laadpalen staat achter zijn huis, zo'n verborgen inham met garages aan de Regentesselaan. Hier maken soms ook burens gebruik van. Sven: 'Ik help graag het misverstand uit de wereld dat het verrekenen van gebruik en kosten bij gedeelde oplaadpalen ingewikkeld is, met ieder z'n eigen pasje gaat dat helemaal vanzelf!'. Goed om te weten.



Sue-Yen van Studio Yogacompagnie

Na 30 jaar in loondienst in de industrie en in de onderzoekswereld gooide Sue-Yen het roer om en begon ze haar eigen yoga-studio. 'Dat is organisch tot stand gekomen', aldus Sue-Yen. Opgegroeid in een emigrantengezin kreeg ze van huis uit het belang mee van hard werken. Sue-Yen ging werktuigbouwkunde studeren in Enschede en ging vervolgens bij Shell aan de slag in verschillende functies op de raffinaderij en het hoofdkantoor. Na 10 jaar begon ze zich te realiseren dat het technische werk haar inhoudelijk niet voldoende interesseerde. Ze begon met een part-time studie sociologie en promoveerde in 2015. Kort daarna volgde de zoveelste reorganisatie bij Shell en besloot ze weg te gaan. Ze vervolgde haar loopbaan bij het Rathenau Instituut in

Den Haag, maar na 4 jaar daar besloot ze in april 2021 haar echte droom na te gaan jagen.

Sinds 2011 deed Sue-Yen zelf aan yoga, en ze gaf al op veel plekken les, maar nu besloot ze voor een eigen studio te gaan. Ze gaf zichzelf de tijd en met hulp van een bedrijfscoach ging ze zich oriënteren. Eind 2021 vond ze een ruimte in de Compagnie en begon ze met hulp van vrienden aan het inrichten van de studio, die mooi, zen en praktisch is ingericht. Na individuele lessen is ze sinds januari gestart met groepslessen voor maximaal 4 personen. Ze biedt 'critical alignment yoga' aan, een laagdrempelige vorm van yoga en effectief bij onder andere stijve nek en schouders, vermoeidheid etc. Vol passie legt ze uit hoe door gewoontehoudingen en stress het lichaam vast komt te zitten. De yoga oefeningen kunnen zorgen voor ontspanning en beweging van binnenuit. Veel van de klachten die haar cliënten hebben zijn voor haar herkenbaar, omdat ze zelf lang een kantoorbaan heeft gehad en vermoeidheidsklachten.

Wanneer ik haar vraag wat de omslag met haar zelf heeft gedaan, begint Sue-Yen te stralen. Ze is ontzettend blij dat ze na zoveel jaren van hard werken nu haar leven op een andere manier invulling kan geven met haar yogastudio en vrijwilligerswerk. Het beeld uit haar jeugd dat werken belangrijk is, overheerste lange tijd en belemmerde haar om de stap te zetten. Zoals ze zelf zegt: "De grootste barrière zit in je zelf".





Willemijn Oeges van De tapiissière

Sinds december is Willemijn de trotse eigenaar van De tapiissière, een boutique interieuradvies en styling bureau. Een jarenlange droom waar ze de afgelopen tijd hard naar toe heeft gewerkt. Allereerst vraag ik haar naar de bijzondere naam. Ze legt uit dat ze de naam tegen kwam toen ze de studieboeken in dook tijdens haar opleiding tot interieurstyliste. Tapiissière is het Franse woord voor tapijtmaker. In de middeleeuwen werden wandtapijten en vloerkleden gebruikt voor de decoratie van kastelen en landhuizen. Eigenlijk kan de tapiissière dus beschouwd worden als de vroege voorloper van de huidige interieurstylist.

Terug naar Willemijn. Na een studie Europese Studies aan de Haagse Hogeschool werkte ze jarenlang op het gebied van marketing en communicatie. Toen haar vader haar vroeg om zijn tandartspraktijk qua bedrijfsvoering moderner te maken en daarmee verkoopklaar, greep ze die uitdaging aan en werd ze vervolgens manager bij een grote tandartspraktijk. Toen ze na drie jaar gevraagd werd om een nieuwe praktijk te gaan opzetten, besloot ze dit

niet te doen en haar liefde voor interieur en kunst na te jagen. Dat was in zomer 2022.

Als kind was ze altijd al bezig met interieur, aldus Willemijn. Ze versleepte regelmatig de meubels op haar eigen kamer of gaf de muren een ander kleurtje. Ook deed ze regelmatig al kleine klusjes, zoals de babykamer bij vriendinnen. Haar eerste betaalde klus betrof de inrichting van een kantoor. Haar stijl omschrijft ze als klassiek, kleurrijk, persoonlijk en wars van trends. Ze werkt voor particulieren en bedrijven en doet aan verkoopstyling van huizen. Ze onderscheidt zich door maatwerk aan te bieden, waarbij cliënten zelf de ingrediënten samenstellen voor een op maat gemaakt advies en styling. Tenslotte biedt ze als echte Haagse het Haags kwartiertje aan, een digitale afspraak voor korte, maar prangende interieur-gerelateerde vragen. Gevraagd naar haar toekomstdromen hoopt ze uiteraard op veel mooie opdrachten en op termijn een atelier erbij.

Christianne Bleijenbergh en Carolien Jaspers

16 juli: Een zondagmiddag met Tollens

Cultuur, geschiedenis, natuur: dat zijn de bestanddelen van een zomerse zondagmiddagwandeling in de voetsporen van Rijswijker Hendrik Tollens. Begin- en eindpunt van de wandeling zijn vanzelfsprekend het Museum Rijswijk, zijn vroegere woonhuis. Wandel mee met Tollenskenner Ruud Poortier en natuurkenner Geert van Poelgeest!



Hendrik Tollens was in zijn tijd, de eerste helft van de negentiende eeuw, een gevierd man. Hij schreef talloze gedichten en liederen, veel mensen kenden zijn teksten uit het hoofd. Je kunt hem zien als onze eerste Dichter des Vaderlands. Lang woonde en werkte hij in Rotterdam. Op een gegeven moment verkoos hij de rust van het landelijke dorp Rijswijk boven de drukte van de stad. Hij was een wandelaar, maakte graag ommetjes in de nabije en wijdere omtrek van zijn woonhuis de Ottoburg.

De wandelroute

Wat is er nog van toen terug te vinden? In de buitens, de parken, de opzet van lanen, de sloten. Hoe zag onze omgeving rond de Vliet er toen uit? Dat is de uitdaging van

onze wandelroute. Hij is terug te vinden in de brochure "Het Rijswijks Groen van Toen, een avondwandeling met Tollens in 1850", geschreven door Lizette de Koning.

Over de wandelgidsen

Ruud Poortier heeft zich in het leven en werk van Hendrik Tollens verdiept. Hij is gepromoveerd op wat Tollens ons in cultureel opzicht heeft nagelaten. Ruud Poortier schreef ook een boek over de historie van de Emmastraat, over 750 jaar kerk in Rijswijk en is verder actief in de Historische Vereniging Rijswijk. Geert van Poelgeest is als voorzitter van Natuurlijk Delfland al 30 jaar betrokken bij talloze groene stads- en buurtprojecten.

Wandel mee!

Zondagmiddag 16 juli, 14 uur vertrekken we vanaf het "Museumplein", het pleintje voor Museum Rijswijk aan de Herenstraat tegenover de Oude Kerk. We eindigen om (uiterlijk) 16 uur weer bij het Museum. Consumpties in de museumtuin en (op het terras van) het Tollenscafé zijn voor eigen rekening. De wandelroute is voor een paar euro te koop in de Museumwinkel.

Barbara Schilperoort

TROTSE BEWONERS VA



Hoogenraad
VERZEKERINGSADVISEURS

verzekeringsadvies bij u om de hoek
100% onafhankelijk en deskundig

070 399 65 60 • HOOGENRAAD-VERZEKERINGSADVISEURS.NL

N HET POSTKANTOOR

HAAGWEG 177 2281 AJ RIJSWIJK



NVM

HOOGENRAAD

NVM MAKELAARS

MAKELAARS SINDS 1903

070 399 36 34 • HOOGENRAAD.NL



Chez Michelle

pure, natural & personal skincare

U bent bij mij welkom voor natuurzuivere huidverzorging & behandelingen waarbij aandacht, kwaliteit en een persoonlijke benadering voorop staan.

- **Behandelingen en producten van Dr. Hauschka Cosmetics**
- **Ook voor advies en aanschaf producten**
- **Scholieren en studenten 10% korting**

Frederiklaan 35
2281 XM Rijswijk

T 06 - 25053569
E info@chez-michelle.nl

W www.chez-michelle.nl
F [ChezMichelleSkincare](https://www.facebook.com/ChezMichelleSkincare)



ESTHER KARELSE
Massage & Coaching

HÉT RUSTPUNT IN JOUW LEVEN.
VOOR IEDEREEN DIE LICHAAM EN GEEST
WIL OPLADEN

ONTSPANNINGSMASSAGE
SPORTSMASSAGE
DEEP-TISSUEMSSAGE
ZWANGERSCHAPSMASSAGE

BOEKEN VIA
WWW.ESTHERKARELSE.NL
06-41313855
praktijkadres: Overgoo 1
Leidschendam



de_messagecoach

Bij Werker Notariaat zijn wij gespecialiseerd in familie- en erfrecht.

U kunt bij ons terecht voor:

- ▶ levenstestamenten
- ▶ testamenten
- ▶ huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
- ▶ samenlevingsovereenkomsten
- ▶ schenkingen
- ▶ verklaringen van erfrecht en/of executele
- ▶ advies en hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Ook zijn wij gespecialiseerd in ondernemingsrecht gericht op het MKB.

Daarnaast kunt u voor onroerend goed transacties, zoals de overdracht van een woning of het vestigen van een hypotheek, bij ons terecht.

Meer informatie over onze dienstverlening, ons kantoor en team vindt u op onze website www.werkernotariaat.nl.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 070 219 78 78.



**WERKER
NOTARIAAT**

Maanweg 174
2516 AB Den Haag

070 219 78 78
info@werkernotariaat.nl
www.werkernotariaat.nl

Uit de kunst

Makers in alle soorten en maten presenteerden zich tijdens de Wijkkunstroute Kunst ter Plekke op 13 en 14 mei. Bezoekers moesten kiezen uit een bomvol programma. Een sfeerimpressie in beelden.







Een tijd geleden ontving de redactie een aantal oude foto's van Drievliet. Rijswijkse nostalgie. Leuk om hier in de Leeuwendal aandacht aan te besteden. Zeker nu Drievliet 85 jaar bestaat.



Hofstede Drievliet

Drievliet kent een lange historie. Meer dan 400 jaar geleden was Drievliet een hofstede, oftewel boerderij, gelegen op de plek waar de 'drie vlieten' (naar Den Haag, naar Delft en naar Leiden) bij elkaar komen. Op een landkaart uit 1611 is hofstede Drievliet al aangegeven. De boerderij ontwikkelde zich tot een buitenplaats met een landhuis dat uitkijkt op de driesprong van de Vliet. In dat witte land-

huis is tegenwoordig restaurant De Chinese Muur gevestigd. Op een oude tekening uit 1769 van de buitenplaats is te zien dat het uiterlijk van het huis in al die jaren nauwelijks is veranderd.



Rijswijk, Boottocht "Drievliet"

Het begon met een speeltuin

Een sprong in de tijd. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd in het landhuis een dorpscafé geopend met theetuin en eenvoudige speeltuin. De zaken liepen goed en de speeltuin breidde zich uit. In 1951 kwam er een draaimolen bij. In 1968 een monorail, wat een bijzonderheid was in die tijd. De draaimolen en monorail zijn nog steeds in gebruik en behoren tot de meer dan 35 attracties die Drievliet tegenwoordig telt. Wie in de zomermaanden langs de Vliet loopt, kan de aanwezigheid van een attractiepark niet ontgaan. Het reuzenrad prijkt boven de bomen uit. Het gegil van waaghalzen in de lanceerachtbaan Formule X waaiert uit over de Vliet.

Nostalgie

De oude foto's laten een prachtig beeld zien van het vertier in de jaren '60. De eenvoud van een poppenkast, de kinderhobbel en het genot van een suikerspin. De oudere bewoners van de wijk zullen dit zich vast nog kunnen herinneren.

Annemiek van der Zande





SMAAK VAN HET ZUIDEN

Kookkalender

- Verse Pasta 30 augustus
- Smaakvol Italië 6, 13, 19 & 27 september
- Prachtig Puglia 4,11, 18 & 25 oktober
- Meer met Risotto 1 & 8 november
- Italiaanse Vleesgerechten
15, 22 & 29 november
- Italiaans Kerstmenu 6 & 13 december



Wijnhandel & Kookstudio Smaak van het Zuiden
Herenstraat 103
2282 BS Rijswijk ZH
Tel: 06 – 55 10 16 96
E-mail: info@smaakvanhetzuiden.nl
Website: www.smaakvanhetzuiden.nl

761 stappen

Toen ik m'n intree deed in m'n Limburgse schoonfamilie stonden twee dingen bij voorbaat al vast. In de eerste plaats zou ik de taal moeten leren verstaan. En ik zou minimaal één keer het carnavaal meemaken. Onvermijdelijk. Uit beleefdheid deed iedereen aanvankelijk zijn best om tegenover mij en in mijn bijzijn Nederlands praten. Maar dat duurde meestal maar kort. Ik begreep al gauw dat wat wij dialect noemen voor hen hun moedertaal is, de taal waarin ze als kind leren praten. Pas op school leren ze Nederlands spreken. De taal van de eerste woordjes is en blijft het meest eigen.

Gelukkig heb ik een talenknobbel, vind ik het leuk om de herkomst van woorden te ontdekken. Dat kwam goed uit. Want bij alle carnavalsfestiviteiten spelen lokale liedjes in het lokale dialect een belangrijke rol. Dicht opeengepakt samen zingen in bomvolle café's en zalen, in rijen op de stoep langs de optocht. En dat vond ik nog leuk ook. Tot grote verbazing van mijn eigen familie, vrienden en kennissen. En de meeste liedjes kon ik al heel snel meezingen. Woord voor woord, tot grote verbazing van mijn schoonfamilie.

Dat het me weinig moeite kostte om die teksten te onthouden, heeft ook alles te maken met de inhoud. Zoals in dit liedje: "M'n linkerbeen en m'n rechterbeen/die lopen nu al jaren neven een. Het een gaat op/het ander neer. En als ze daarmee klaar zijn/ dan beginnen ze alweer. Ik ging het onderzoeken/waarom die benen zo gaan/ dat was nou net het leuke/ze deden het één

voor één. Ik snap nou ook de reden/waarom die benen zo gaan. Ze moeten blijven treden/ want anders blijf je staan!" Wanneer je het alledaagse zo weergeeft dat het iets bijzonders wordt. Zodat het meest gewone zijn gewoonheid verliest. Zulke humor is aan mij zeer wel besteed.

Dit specifieke liedje zit de laatste maanden veel in mijn hoofd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik vanwege twee opeenvolgende knieoperaties met krukken loop. Op vier benen sta je nu eenmaal steviger. Je zag de vraagtekens in de blik van de hond die mij observeerde toen ik de straat kwam inlopen. Een vierbenig mens. En dat typische geluid van krukken op de straatstenen. Hij begreep er zichtbaar niets van, hoewel hij mij kent van mijn eigen hond, we komen elkaar geregeld tegen. Aan mijn kleren en mijn hand rook hij mijn Fennah. En herkende mij. Gerustgesteld kwispelde hij me toe.

Hoe ver kom je als vierbenig mens? Een zonnige middag wekte zomerkriebels. We besloten het erop te wagen. Het biertje op het dichtstbijzijnde terras – van Mink's Conckelaer – was 761 stappen ver, vertelde m'n iPhone. Dat bleek m'n nieuwe knie makkelijk aan te kunnen.



Barbara Schilperoord



**Ga fit de zomer in met jouw
Personal Fit programma!**

Jouw zomer start vandaag!

**Persoonlijke begeleiding door ons gespecialiseerde
team van fysio's maakt je echt zomerfit!**

**Maak direct een afspraak voor een gratis intake!
De zomer begint al over 3 maanden!**

Maak direct een afspraak! Bel 085-0220320

 **FYSIOPRAKTIJK RIJSWIJK**