

Pak je lievelingsboek; er komt weer een
Grote Voorleeswedstrijd
met mooie prijzen

Voordragen – het verhaal uit je hoofd vertellen – mag ook. En niet alleen als je last hebt van gestotter als je voor probeert te lezen, ook omdat alles onthouden zo knap is; dus:
Doe mee !



Nou even niet allemaal tegelijk, ieder komt aan de beurt

Wie mogen meedoen? Iedereen vanaf drie jaar, als ie al een verhaal uit zijn hoofd kan opzeggen, tot zo oud dat je net niet volwassen bent. Je wordt op leeftijd ingedeeld.

Hoe veel moet je lezen? Een stukje dat in vijf minuten past.

Is het eng? Nee, ben je mal, de wedstrijd wordt geleid door Donald Duk, nou dat is dus zeker niet eng!

Spannend dan? Ja zeker, want we weten niet wie de prijzen gaan winnen!

Wie bepaald wie er wint? Een Zeer Deskundige Jury van Leuke Boekenkenners. Dat gaat dus heel eerlijk! En knus!

Wat moet je meenemen? Dat stond al bovenaan: Je favoriete boek! *Dat mag je ook zelf geschreven hebben!*

Waar en wanneer? Op de Oranjelaan 51, op Zondag 19 April om 10 uur 's ochtends.

Ga maar vlug oefenen door fijn vijf keer **lekker hardop** je lievelingsstuk uit je lievelingsboek nog eens lekker te lezen!

Vul de strook hieronder in en breng hem naar Oranjelaan 51 en hang de rest – de poster – voor je raam.

Naam:.....

Adres:.....

Leeftijd:.....

Jongen/meisje (dat maakt niet uit)

Doet mee aan de Grote Kunst ter Plekke Voorleeswedstrijd voor de Jeugd