



LEEUWENDEEL



Wijkkrant van Wijkvereniging Leeuwendaal | Uitgave: herfst 2013



- Een zonnig einde van de zomervakantie
- Nieuw in de wijk
- Nieuws uit: De Compagnie
- Opening Spataderkliniek
- Elf november is de dag...
- Leeuwendaal duurzaam en groen
- Buren uit verre landen: INDIA
- Van Leeuwenstad naar Leeuwendaal
- Verkeersveiligheid in de wijk

IN DIT NUMMER:

Beste Leeuwendalers,	pagina 3
Even voorstellen,	pagina 3
Agenda 2013	pagina 4
Contactpersonen in de wijk	pagina 5
Aankondiging 4 ^e ondernemersborrel	pagina 5
Een zonnig einde van de zomervakantie Buurtborrel	pagina 7
Nieuw in de wijk	pagina 9
Nieuws uit: De Compagnie	pagina 10
Opening Spataderkliniek	pagina 13
Elf november is de dag....	pagina 14
Leeuwendaal duurzaam en groen	pagina 19
Infomarkt	pagina 21
Buren uit verre landen:	
INDIA Van Leeuwenstad naar Leeuwendaal	pagina 24
Verkeersveiligheid in de wijk	pagina 28
Enquête Wijkvereniging Leeuwendaal	pagina 30
Leeuwendaal digitaal / ALV / Fotowedstrijd	pagina 31

Colofon

Leeuwendeel is het communicatiemiddel van de wijkvereniging Leeuwendaal

Bestuur Wijkvereniging Leeuwendaal:

Erik Wissema, voorzitter, 070-3994418
Rik Konincks, vice-voorzitter, 070-3466469
Petra Andeweg-Bauer, secretaris, 070-3997683
Steven van der Werff, penningmeester, 070-3631359
Marissa Koopmans, algemeen lid/communicatie, 06-18853925

Contactgegevens:

Internet: www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
E-mail: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
of via het Contactformulier op de website

Penningmeester:

Steven van der Werff
Hoornbruglaan 52
2281 AX Rijswijk
E-mail: stevenvanderwerff@gmail.com

Redactie Wijkkrant:

Redactie: Petra van Heuzen,
Daniella Kreinen,
Barbara Schilperoort,
Cartoonisten: Wim van Urk, Ron Leegstra
Eindredactie: Ellen Twickler
Redactieadres: Regentesselaan 65
E-mail: krant@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Vormgeving, realisatie en drukwerk:

Phytalis
Westvlietweg 72-Z
2495 AA Den Haag
070-3206157
Internet: www.phytalis.nl
E-mail: info@phytalis.nl

Verschijning, Oplage & Verspreiding:

Frequentie: 4 keer per jaar
Oplage: 1.200 stuks
Verspreiding: alle adressen in wijk Leeuwendaal (Rijswijk ZH) en direct betrokkenen



BESTE LEEUWENDALERS,

Na een mooie zomer heeft de herfst begin september een visitekaartje afgegeven. De regen bleef gelukkig uit tot na onze goed bezochte en gezellige wijkborrel op 31 augustus. Vele bekende gezichten, maar ook vele nieuwe. Leuk om te zien. En de vele straatfeesten en zomeractiviteiten zullen ook vooral in de zon hebben plaatsgevonden. Hopelijk hebt u allen goed bijgetankt om de herfst en de winter tegemoet te gaan.

Kortere dagen, koud weer, paddenstoelen, stapels blad. Maar ook gezelligheid binnenshuis, Sint Maarten, Sinterklaas en natuurlijk de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging op woensdagavond 30 oktober. Hoewel ik zelf meer een zomermens ben, is er gelukkig genoeg om je op te verheugen in de donkere maanden.

Gerda Wessels is jarenlang eindredacteur geweest van het Leeuwendeel, waarvoor ik haar en haar redactie graag op deze plek bedank. Het is een hele klus om een mooi blad te maken. Het

eindredacteurschap is overgenomen door Ellen Twickler, die veel frisse ideeën heeft om haar draai aan het blad te geven. Ik wens haar en de redactie daarbij veel succes.

Tenslotte, met al het vallend blad zullen de straten er de komende maanden wat gladder bij liggen dan in de zomer. Ik hoop dat dat een aanmoediging is voor veel automobilisten om in de wijk het gaspedaal echt los te laten. Leeuwendaal is een kinderrijke wijk, met veel onoverzichtelijke plekken. Als fietser maak ik nogal eens een hachelijk moment mee in de straatjes, waarbij het lang niet altijd 'busjes voor pakjes en klusjes' betreft en waarbij bestuurders hun snelheid (max 15!) onderschatten en hun stuurmanskunst nog wel eens overschatten. Wees voorzichtig! Ik wens u veel leesplezier.

Erik Wissema,
voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal

EVEN VOORSTELLEN...

Mijn naam is Ellen Twickler en sinds kort ben ik de nieuwe eindredacteur van ons wijkkrantje. Ik heb het stokje overgenomen van Gerda Wessels die na drie jaar Leeuwendeel haar tijd elders gaat inzetten.

Samen met mijn kinderen Sophie van 16 en Hugo van 15 en natuurlijk onze teckel Phoebe woon ik sinds bijna tien jaar op Regentesselaan 65; boven de mondhygiëniste. Misschien heeft u gezien dat wij sinds kort een prachtige nieuwe voordeur hebben? Dat huis is het dus.

Na een loopbaan van ruim 25 jaar in het bedrijfsleven werk ik sinds 3 jaar als zelfstandig communicatieadviseur; meestal voor woningcorporaties, financiële dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Dit doe ik doorgaans vanuit huis, maar ik ben ook regelmatig bij een klant. Door op

deze manier te werken, heb ik vrijdags tijd om als vrijwilliger met de bewoners van Onderwatershof te wandelen en nu dus ook voor de Leeuwendeel. We zijn overigens nog steeds op zoek naar redacteurs. Vast of flexibel, beide is prima. Dus wilt u een bijdrage leveren aan de Leeuwendeel, laat het ons weten!



Ellen Twickler,
eindredacteur Leeuwendeel

AGENDA 2013

- 17 oktober Ondernemersborrel
26 oktober Groen Infomarkt
30 oktober Algemene Leden
 Vergadering van de Wijkvereniging
2 november Boomplantdag
11 november Sint Maarten



Snel en makkelijk Frans leren?

Franse lessen op maat.

***Frans spreken, schrijven en lezen
met een française en ervaren lerares.***

Sophie Coulomb-Picquier
Oranjelaan 71
2281GB Rijswijk
070 39 932 66 / 06 51 271 798



Contactpersonen in de wijk

Leeuwendeelkoor:	Yvonne Bendermacher, benddekk@hotmail.com
Kunst ter plekke:	Paul Francissen, pfranciss@gmail.com
Oranjecomité:	ocleeuwendaal@gmail.com
Straatspeeldag:	buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com
Vogelvriendelijk tuinieren:	barbaraschilperoort@teksten.demon.nl
Bedrijfsverzamelgebouw:	BVG@wijkvereniging-leeuwendaal.nl
Veegrooster speeltuin Mauritslaan:	wendydewild@gmail.com

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

Aankondiging 4^e ondernemersborrel

Op 17 oktober vindt in de Compagnie de vierde Leeuwendaalse ondernemersborrel plaats.

Als ondernemer of ondernemende Leeuwendaler bent u van harte uitgenodigd. Het is dé gelegenheid om interessante, inspirerende collega's en wijkgenoten in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw aan de Geestbrugkade 32 te ontmoeten.



Programma:

19.30 u Inloop met koffie en thee

20.00 u Michiel van Putten, voorzitter van Stichting Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie

20.10 u René van Hemert, wethouder Economische zaken Gemeente Rijswijk

20.20 u Borrelen, netwerken en rondkijken in De Compagnie

U kunt u aanmelden bij Elsbeth Visser via info@bvgdecompagnie.nl



RobHouweling.nl

Stijlschouwen, openhaardenbouw en rookkanalen



Kalksteen 'Provence'

- In- en verkoop van oude schouwen
- Bouw en renovatie rookkanalen en schoorstenen
- Inbouw van open hout- en gasvuren in bestaande schouw
- Grote sortering antieke schouwen
- Sfeervolle elektrische schijnvuren

WWW.ROBHOUWELING.NL

070-390 40 86

Showroom: Maanweg 58, Den Haag Binckhorst, Tel. (070) 390 40 86
geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00-16.30 uur

Mail uw vraag of bezoek aan huis info@openhaardbouw.nl

Een zonnig einde van de zomervakantie

BUURTBORREL



Op zaterdag 31 augustus vond de jaarlijkse buurtborrel plaats. Een grote groep buurtbewoners praatte na over de zomervakantie, terwijl het wijkbestuur drankjes en hapjes serveerde onder de oranje tenten en aan de statafels. Tijdens zijn speech wees voorzitter Erik Wissema op de

komende wijkactiviteiten en de werkzaamheden aan de Haagweg die er in het najaar aankomen. Deze zullen in de eerste plaats ongemak opleveren, maar als het werk zo'n twee jaar later klaar is, vooral een prachtige laan. Na deze woorden was er volop gelegenheid om te genieten van zon en gezelligheid onder de kastanjeboom.



Topjob Coaching

Loopbaanbegeleiding, coaching, facilitation



Tijd voor reflectie op uw loopbaan? Topjobcoaching biedt u professionele begeleiding bij het zetten van nieuwe loopbaanstappen. Met Topjobcoaching zet u vandaag de eerste stap naar uw carrière van morgen!

Voor u als werkgever faciliteert Topjobcoaching werkbijeenkomsten op een verrissende en effectieve wijze.

In een kosteloos oriënterend gesprek neem ik graag de mogelijkheden met u door.

Drs. Erik W.J. Wissema
Hoornbruglaan 20,
2281 AW RIJSWIJK

06-10721834
info@topjobcoaching.nl
www.topjobcoaching.nl



The Animal Nanny | Personal Pet Care Services is een professionele Petsit- en Dogwalkingservice, waarbij een totaal-pakket wordt aangeboden op het gebied van persoonlijke dierversorgung.

Nieuw in Haaglanden!

Services

- DOG WALKING
- PET SITTING
- ANIMAL CAB

Speciale aanbieding!

Ter kennismaking krijgt u bij inlevering van de flyer (te downloaden op de site) **50% korting** op de eerste **Pet Sitting of Dog Walking!**

The Animal Nanny
Leeuwendaallaan 15
2281 GJ Rijswijk

T 06 423 970 76
E info@theanimalnanny.nl
I www.theanimalnanny.nl



[the_animalnanny](https://www.instagram.com/the_animalnanny)
[theanimalnanny.nl](https://www.facebook.com/theanimalnanny.nl)



NIEUW IN DE WIJK



Wie zijn jullie?

Wij zijn Chester, Bastienne, Yenthe (11) en Benjamin Bishop (10)

Sinds wanneer wonen jullie op je nieuwe adres?

Wij wonen op de Oranjelaan sinds 1 juli van dit jaar.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Chester is Manager Online bij de Mauritsklinieken en Bastienne is eigenaar van Wenshuis.nl. Ze helpt bij het optimaliseren van woon- en werkruimtes. Dit kan zijn op het gebied van styling (hoe komen je eigen meubels en spullen het best tot hun recht) tot opruimen (Hoe creëer je ruimte in je huis, je hoofd en je leven) tot het verzorgen van verkoopstyling.

Waar komen jullie vandaan?

Hiervoor woonden we in Cromvliet. Waarom hebben jullie voor Leeuwendaal gekozen?

We wilden vooral meer ruimte en dat de kinderen op hun eigen school konden blijven.

Wat moest er allemaal gebeuren aan het huis?

Haha, alles en meer. We zijn nog steeds heel druk bezig, maar vinden het een heerlijk huis en wonen er met veel plezier.

Wat moeten jullie nog doen?

De zolder, de kozijnen en de tuin....heel veel schilderwerk en losse eindjes.

Waar zien jullie het meest naar uit in de wijk?

Leeuwendaal is een fijne wijk; we hebben al veel vrienden en kennissen hier. Alle burens zijn heel aardig en we voelen ons daardoor snel thuis. Door ons huis hebben we ook heel wat aanspraak en aardige mensen ontmoet.

Marissa Koopmans

Nieuws uit:

DE COMPAGNIE

Op 1 juli zijn de deuren van bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie aan de Geestbrugkade 32 open gegaan voor de eerste huurders. Nog geen negen maanden nadat bezoekers van de 3e Leeuwendaalse ondernemersborrel kennis konden nemen van de plannen voor het pand waarin voorheen Stichting De Compaan was gevestigd.

Business center met eigen gezicht

Dankzij de enthousiaste steun van veel ondernemers uit de wijk en van Erven Lucas Gravenstad, eigenaar van het pand, werd de voorzijde van het gebouw omgebouwd tot een eigentijds business center. Het nieuw ontworpen interieur straalt een aangename mix uit van zakelijkheid en huiselijke

warmte. Een bewuste keuze om ondernemers uit de wijk, die voorheen vanuit huis werkten, een omgeving te bieden waarin zij (en hun gasten) zich snel thuis voelen. Bijzonder aan De Compagnie is dat huurders ook vanuit hun eigen beroep of bedrijfsactiviteit bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw. De weder-



zijdse uitwisseling van ideeën die hier uit voortkomt, nodigt uit tot onderlinge versterking en samenwerking.

Vliegende start

De verhuur van kantoorunits en werkplekken loopt voorspoedig. Het huurdersbestand laat al een interessante variatie aan bedrijfsactiviteiten zien: van belasting-, vastgoed- en communicatieadvies tot broodbakworkshops en een naaiatelier. Het loopt zelfs zo goed dat in augustus, een half jaar eerder dan gepland, de tweede verbouwfase is gestart. Per 1 september hebben nieuwe huurders hun intrek genomen aan de achterkant van het pand (zijde Frederiklaan). En er worden al plannen gemaakt voor de inrichting van de rest van het gebouw.

Volle agenda

Nu het gebouw operationeel is, kan ook de activiteitenagenda worden gevuld. Allereerst met een nieuwe (4e) Ondernemersborrel op 17 oktober. Ondernemende wijkbewoners zien dan het resultaat van de verbouwing en krijgen zo een indruk van de wijze waarop De Compagnie functioneert. Precies een jaar na de Ondernemersbijeenkomst waar de plannen voor het eerst werden getoond!

Op 26 oktober is er een groene en duurzame infomarkt. Meer informatie vindt u verderop in deze Leeuwendeel. Ook vindt dit jaar voor het eerst de Algemene Leden Vergadering van de Wijkvereniging in De Compagnie plaats, op 30 oktober.

Verder komen er Open Dagen waarop alle wijkbewoners welkom zijn om een kijkje in het gebouw



te nemen. En er wordt een officiële opening gepland, naar verwachting in het voorjaar van 2014. Via de Leeuwendeel en de website van de wijkvereniging houden wij u van al deze zaken graag op de hoogte.

Namens Stichting Bedrijfsverzamelgebouw
De Compagnie:

Elsbeth Visser, info@bvgdecompagnie.nl

GOUDSMIDATELIER

TAFEL
VAN
GOUD

STADHOUDERSSTRAAT 13
OUD RIJSWIJK
070 3030 509

OPEN OP VRIJDAG EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

WWW.TAFELVANGOUD.NL

REPARATIES, ONTWERPEN
EN EEN
EXCLUSIEVE EIGEN COLLECTIE



van Ree

GROENSPECIALISTEN groenvoorzieningen

EXCLUSIEF
GESELECTEERD.NL



Ontwerp,
inrichting en
onderhoud van
tuinen en

www.groenspecialisten.nl

Voorburg/ Pijnacker • Telefoon: 015 - 361 09 78

Opening

SPATADERKLINIEK

Begin oktober is op Oranjelaan 1 de Spataderkliniek geopend. Het pand is van binnen en van buiten prachtig opgeknapt.

De locatie aan de Oranjelaan vonden de twee flebologen Farley Nirhoe en Raymond de Zeeuw bij toeval. Samen vormen ze het medisch team van de privékliniek.

De kliniek richt zich primair op het behandelen van zogenaamde “ontsierende” spataderen. In Nederland hebben zo'n 1 miljoen mensen, overwegend vrouwen, daar last van. Spataderen zijn niet leeftijdsgebonden en worden vaak veroorzaakt door erfelijkheid, zwangerschap, overgewicht en veel staan. Tot 2012 viel de behandeling van spataderen zonder medische noodzaak onder de verzekerde zorg, maar inmiddels is het uit het basispakket gehaald.

In de Spataderkliniek aan de Oranjelaan worden kleine spataderen behandeld. Voor operatieve ingrepen verwijzen ze door naar een polikliniek die de daarvoor benodigde voorzieningen in huis heeft. Naast de spataderzorg biedt de kliniek ook cryolipolyse aan. Dit is een behandeling ter verbetering van de lichaamscontouren door verkoeling, waardoor vetcellen verdwijnen. Ook kalk-/schimmelnagels van

de tenen kunnen er met een laser worden behandeld.

De kliniek is gecertificeerd en wil straks het keurmerk van de ZKN behalen (ZKN is de branche-organisatie Zelfstandige Klinieken in Nederland). ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken en heeft in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. ZKN is erkend door het Ministerie van VWS.



Beide artsen doen veel aan nascholing. Belangrijk, om de vele en snelle ontwikkelingen in deze sector bij te houden. Bovendien is er een samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.



Door de kleinschaligheid, korte wachttijden en korte lijnen tussen arts en patiënt willen de artsen optimale zorg voor de patiënt in een prettige omgeving bieden en door de lage overhead kan dit tegen scherpe tarieven. Dus dames (heren natuurlijk ook) van Leeuwardaal: deze praktijk 'om de hoek' is misschien wel een bezoekje waard.

Petra van Heuzen

ELF NOVEMBER

Het is bijna weer zover. Sommige mensen doen alsof ze vanavond even niet thuis zijn, anderen halen zakken snoep in huis en zetten alvast een paar kaarsen bij het raam. Daar komen ze, de kindertjes met hun liedjes en lampionnen. Mooie lantarens zijn het weer, vaak zelfgemaakt, en de liedjes vertederen.

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten

De koeien hebben horens, de kerken hebben torens

De torens hebben klokken, de meisjes dragen rokken

De jongens hebben broeken aan, daar komt Sint Martinus aan!

Hoe wij hier in de wijk aan het gebruik zijn gekomen, weet ik niet. Naar verluidt, begon het in de jaren 80 met een paar kinderen, bijgestaan door enthousiaste moeders van kennelijk katholieke huize. Want in katholieke streken werd het gevierd. Maar natuurlijk is het eigenlijke gebruik al veel ouder en beperkt het zich niet tot Nederland en zelfs niet tot 11 november.

Sint Martinus bisschop

Volgens de legende was Martinus een jonge Romeinse soldaat die gelegerd was in Noord Gallië, zeg maar noord Frankrijk. Dit was rond 330 na Christus. De Romeinse bezetters bewaakten doortocht en handel van de plaatselijke bevolking en zo gebeurde het dat toen Martinus bij de poort wachtte hij een arme en zeer schamel geklede Galliër ontmoette. De jonge Martinus kreeg medelijden met de man

en gaf hem zijn soldatencape. Maar om geen gedoe met zijn meederen te krijgen, -slim was Martinus wel-, sneed hij de helft eraf. Romeinse soldaten waren namelijk voor de helft eigenaar van hun uitrusting; de andere helft behoorde aan de staat. Hij gaf dus alleen zijn eigen stuk weg.



Martinus was afkomstig uit Hongarije, geboren uit Romeinse ouders. Hij ging al voor zijn 15de het leger in maar ging er al voor zijn 20ste weer uit. Misschien voelde hij zich in het leger niet helemaal thuis. Hij bekeerde zich tot het Christendom en was een fel tegenstander van de heer-

sende Keltisch-Gallische verering van bomen, natuurverschijnselen en goden. Hij propageerde het omhakken van heilige eiken en trok een tijd lang rond als duivelsuitrijver. Hij zette zich in voor rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld om een

IS DE DAG....



V/13

onterecht veroordeelde vrij te krijgen. En hij stichtte kloostergemeenschappen o.a. in Poitiers (het oudste klooster van Frankrijk). Door al deze acties kreeg hij een goede naam en op zijn 55ste werd hij gevraagd om bisschop van Tours te worden. Martinus voelde daar niet veel voor en verstopte zich in de hoenderhof. Maar toen de prelaten kwamen kijken, begonnen de ganzen te snateren en zo verklapten zij zijn schuilplaats. Sindsdien wordt Martinus vaak afgebeeld met ganzen, of natuurlijk met de doormidden gesneden mantel.

Tot zijn tachtigste bleef hij bisschop en stichtte veel kerken. Hij stierf in 371 en werd begraven in Tours, waar direct na zijn dood de verering begon.

11 november

Je zou denken dat Martinus zijn naamdag gekregen heeft op zijn sterfdag, 11 november dus. Maar daar beginnen de verhalen elkaar een beetje tegen te spreken. Ergens in de 7e /8e eeuw is zijn naamdag verschoven van 1 november naar 11 november. Maar waarom?

Germaanse oorsprong

De oorsprong daarvan ligt in de Keltische, ofwel Germaanse gebruiken. Een ervan speelde zich af tijdens de overgang van zomer naar winter. Die viel in de Romeinse kalender in de nacht van de achtste naar de negende maand. Van 31 oktober naar 1 november dus, want maart was de eerste maand van het jaar. De Germanen kenden geen herfst, wel het woord harfest wat gewoon oogst betekende; het was een tijd aan het eind van de zomer waarin alle lopende en groeiende etenswaren binnengehaald moesten worden. En dan moest je voortmaken ook want stel je voor dat je je koeien nog op de eerste dag van de wintertijd buiten had lopen: dan kwamen de geesten uit de onder- en de bovenwereld en

die namen alles mee. Ze joegen onder leiding van Wodan, (Odin), Helle (vrouw Holle), en nog een aantal goden met bezems en stokken alle oude, vermolmde, vuile en onbruikbare troep de wereld uit en als je dan te lui was geweest om je oogst binnen te halen, namen ze die in het voorbijgaan ook mee. Dat was dus op 1 november.

Langs de deuren

Slimme jongens en meisjes bij de Germanen die gingen, als ze bij hen thuis al klaar waren met oogsten, op stal zetten en slachten, eens gezellig bij de burens kijken of er daar misschien iets te halen viel wat niet bewaard of verwerkt kon worden. Tijdens zo'n drukke oogstperiode viel er altijd wel iets van fruit af wat niet helemaal goed was en ook bij het slachten moesten de orgaanrestjes vaak meteen op. Logisch dat je dan in groepen langs de huizen trok, een beetje schopte en liedjes zong en een lichtje meenam om het donker en je eigen angst de baas te zijn. Die geesten van Wodan waren namelijk ook onderweg.

Het zeuren langs de deuren is dus al heel oud. Veel ouder dan de bisschop zelf. Op veel plaatsen bestaat het nog steeds en vooral op die eerste november. Ook toen de kerk Martinus inzette om het Germaanse gebruik van restjes ophalen om te zetten naar een katholiek heiligenfeest op 1 november heeft zij na een paar eeuwen haar verlies moeten nemen. Toen hebben ze de Maartensdag maar verzet naar tien dagen later. Daarmee heeft de heilige zijn eigen feestje gekregen, op 11 november.

Ik wens u een mooie en gezegende Martinustijd. Of zo u wilt: de gang van de zonnegod naar de onderwereld.

Daniella Kreiken

inspiratie



wie waarde hecht aan het eigen gevoel, komt nooit uit op een standaardinterieur



greuter interieurs

willemstraat 23 2282 cb rijswijk T 070-390 33 54 F 070-319 24 28

E info@greuterinterieurs.nl W www.greuterinterieurs.nl www.interlubke.nl





de Vries elektro

Al ruim tachtig jaar is de Vries elektro hét adres voor de grote merken in elektronica en witgoed. Wij ontvangen u graag in onze showroom, waar we de tijd nemen voor een gedegen advies.

EEN NAAM VOOR DE GROTE MERKEN
IN ELEKTRONICA EN WITGOED

Emmastraat 10 Rijswijk | t. 070 390 05 05
WWW.DEVRIESELEKTRO.NL

LEE UW ENDAAL DUURZAAM EN GROEN "EEN WIJK OM OP TE (VR)ETEN"

2 NOVEMBER BOOMPLANTDAG

Begin november is het zover: dan gaan we op het eerste stuk van de Nassaukade appel- en perenbomen planten! De soorten zijn gekozen op advies van Landschapsbeheer Zuid-Holland en worden geleverd door Boomkwekerij De Batterijen. Het wordt een ecologisch project.

Het doel van Landschapsbeheer is om de oude rassen, die al eeuwen groeien en bloeien in het Zuidhollands landschap, weer op zoveel mogelijk plekken terug te planten. En dat past helemaal in onze (historische) wijk, waar ooit een grote boomgaard heeft gebloeid en vrucht gedragen.

PLUK ook DE VRUCHTEN VAN UW eigen TUIN!

Zo'n prachtige fruitboom kan ook in uw tuin! Als bewoner van deze wijk krijgt u de mogelijkheid om tot en met oktober van dit jaar zo'n mooie boom te bestellen bij Boomkwekerij De Batterijen. Tegen een schappelijke prijs en gratis thuisbezorgd op zaterdag 2 november, wanneer de fruitbomen op de Nassaukade geplant gaan worden.

Een fruitboom geeft prachtige bloesem én vruchten! De bloesems lokken bijen aan, onmisbaar voor een goede bestuiving. Want wist u dat een boom past vrucht draagt als de bloesem door een bij is bezocht?

INFORMATIE

Als u interesse hebt, kunt u een bestel- en prijslijst krijgen. U kunt de lijst tot en met de derde week van oktober opvragen en inleveren bij onderstaande adressen. Tijdens de **INFOMARKT op 26 oktober in De Compagnie** kunt u ook nog alle gewenste informatie krijgen en uw bestellijst inleveren.

Kijk eens op de site www.batterijen.nl

Meer info bij:

Edda Pauw (Koninginnelaan 71),
Mary Meeuwisse (Geestbrugweg 112),
Liesbeth van Dijk (Nassaukade 17)





Advies over uw rechtspositie of bijstand in juridische procedures

- Renovatie, onderhouds-of (ver)bouwcontracten
- Architectenrecht
- Burenrecht
- Huurrecht

Mr. I. Benjert (advocaat)
Oranjelaan 47
2281 GB Rijswijk
06 20404217

Benjert Bouwrecht

www.benjertbouwrecht.nl

**Voor grip op uw financiële toekomst
gaat u naar Lancyr Hoogenraad!**

**Ga naar www.hoogenraad.lancyr.nl
voor uw verzekeringen, hypotheek,
pensioenen en risicobeheer.**

***lancyr* + Hoogenraad**

Verzekeringen & Financieel advies

Haagweg 177 • Postbus 1010, 2280 CA Rijswijk • t 070 - 390 72 35
f 070 - 319 49 70 • info@hoogenraad.lancyr.nl • www.hoogenraad.lancyr.nl



INFOMARKT

LEEUVENDAAL DUURZAAM EN GROEN

"EEN WIJK OM OP
TE (VR)ETEN"

26 OKTOBER

13.00-16.00 UUR

DE COMPAGNIE

GEESTBRUGKADE 32

Een **MARKTPLEIN** met **INFORMATIEKRAMEN** over van alles dat met groen en duurzaam te maken heeft. Aanwezig zijn: Landschapsbeheer Zuid-Holland, Haags Milieucentrum, AVN, IVN, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Bijenvereniging, de Egelstichting, de Timmerclub (Kindertimmerwerkplaats oud Rijswijk), Moestuincoaches en vele andere. Kom en luister ook naar enkele inspirerende lezingen! Elke bezoeker krijgt een leuke attentie!

Meer info bij:

Albertine Dubois (3904182), Jannie Marck,(3603790) Barbara Schilperoort (3995737)

DE YOGASTUDIO



Hatha yoga lessen

Yoga voor zwangeren

Peuter-, kleuter- en kinderyoga

Tieneryoga

60+ yogales

Yoga class in English

Babymassage

Ontspanningsmassage

Workshops

Cursussen

LEEUWENDAAL, GEESTBRUGWEG 38, 2281 CL RIJSWIJK

070-2014529, YOGASTUDIORIJSWIJK@ONLINE.NL

WWW.YOGASTUDIORIJSWIJK.NL

Filosofische praktijk Ruimer Inzicht

Persoonlijke filosofische gesprekken

Filosofische leesgroepen, cursussen en themagroepen

Socratische gesprekken

Elly Verzaal
www.ruimerinzicht.nl
ejverzaal@planet.nl

Leeuwendaallaan 12
070-3874291

2281 GN Rijswijk
06-44762121



Het Leeuwenkoor bestaat inmiddels alweer 4 jaar en telt 23 enthousiaste leden. Onze twee tenoren en drie bassen zoeken versterking.

Koorrepetities vinden plaats iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur op de Geestbrugkade 33 (gebouw ELV architecten).

Kom gerust een keer luisteren en/of meezingen!



Voor nadere informatie:

Nicolet Destrée (070) 390 61 17 n.destree@planet.nl

Yvonne Bendermacher (070) 399 08 04 bendekk@hotmail.com

De contributie is € 22,50 per maand.

Buren uit verre landen: INDIA

VAN LEEUWENSTAD



Wist u dat Singapore eigenlijk Leeuwenstad betekent? En dat het de geboortestad is van Sudha Menon, mede-eigenaar en lerares van de Yogastudio aan de Geestbrugweg? En dat zij daar maar vier maanden heeft 'gewoond' en toen met een Indiase nationaliteit verhuisde naar Brunei. En daarna?

Mijn vader, vertelt Sudha, was afkomstig uit Kerala, de zuidwestelijke deelstaat van India. In tegenstelling tot andere delen van India is Kerala welvarend, kent weinig analfabetisme en men is over het algemeen hoog opgeleid. Mijn vader studeerde economie, maar dat was eigenlijk een tweede-keus-studie. Hij was liever ingenieur geworden, maar die studie was duurder en de hogeschool was verder weg, dus economie was een praktische keuze. Hij kwam met die opleiding terecht bij Shell, als typist en loopjongen op het kantoor in Brunei. Brunei is net zo'n piepklein staatje als Singapore, ook dicht bij Maleisië en 90% van de inkomsten komt uit olie en gas. Shell had daar een groot kantoor, maar

de nieuwbakken typist en loopjongen vond zijn werk allerm minst bevredigend en liep zagezegd de kantjes ervan af. Hij deed niet zijn best, had weinig kantoorambities en kreeg een rapport met 'useless fellow' er op. Einde verhaal zou je denken.

Er was echter een Nederlandse ingenieur, meneer Douwes Dekker (what's in a name) en hij had deze jongen heel anders meegemaakt. Het was hem opgevallen dat hij behalve stukken uit te typen en rond te brengen, ook de inhoud las en zich soms afvroeg of er wel de juiste beslissingen werden genomen. En soms verbaasde hij Douwes Dekker met een snedige opmerking. Hoe 'useless' ook gekwalificeerd, voor Douwes

NAAR LEEUWENDAAL



Dekker was hij een pientere jongen. Toen er dan ook sprake was van ontslag, vroeg de ingenieur of deze nietsnut niet aan zijn afdeling kon worden toegevoegd. Het kantoor gaf toestemming. En om zijn technische kennis te vergroten werd er voor hem een cursusaanvraag gedaan in Den Haag. Ook dat was ongewoon. Shell had opleidingen in Londen en Den Haag alleen bedoeld voor blanke ingenieurs. Wat moesten ze nu met iemand uit India die geen enkele officiële status had? Maar alweer stond Douwes Dekker garant. En de Indiër mocht blijven.

Sudha's vader kwam terecht bij een familie op de Laan van Nieuw Oost Indië; hij kreeg er kost en inwoning en alles werd betaald door Shell. Het werd zo goed betaald dat hij, terwijl hij mee at aan de tafel van het kostgezin, meer en beter te eten kreeg dan de familie zelf. Het waren de jaren-50 en men had het in Nederland nog niet breed. Hij kreeg bijvoorbeeld elke dag een ander stuk vlees terwijl het gezin het een hele week

met het gebrad van de zaterdag moest doen. Hij vond dat zo onrechtvaardig en ongemakkelijk en het druiste volledig in tegen zijn cultuur dat hij weigerde te eten als niet ten minste één lid van het gezin van zijn overvloedige maaltijd meeat. Zo geschiedde en daarmee was zijn geweten gesust. Met de studie ging het goed. Hij volgde twee interne opleidingen en werd al snel senior staf ingenieur in Brunei.

Inmiddels was voor hem een huwelijk gearrangeerd door de familie in India. Ze trouwden en hij nam zijn vrouw mee naar zijn nieuwe werkplek waar ze al snel zwanger was. Een Shell collega was ook net getrouwd en ook zijn vrouw was in verwachting, maar er traden complicaties op. Het ziekenhuis in Brunei was voor een deel uitgerust met westerse apparatuur en bemand door Engelse en Nederlandse verpleegsters en artsen, allemaal werkend onder de Shell vlag, maar door een menselijke fout stierf de vrouw van de collega in het kraambed. Dat was geen fijn vooruitzicht. Er was echter wel een andere mogelijkheid: zijn vrouw naar Singapore sturen om daar te bevallen. In Singapore woonde haar zus en die zou alles regelen. Een lastig ding was dat Singapore geen immigratie wenste en al helemaal geen illegale bevallingen op haar grondgebied. Maar hoogzwanger werd moeder toch de grens over gehaald; de zwager vertelde de douane dat het wel heel onbeleefd zou zijn als hij zijn schoonzus zou vragen of ze zwanger was! Dat doet een nette man niet, en ook niet als hij douane is. En zo ging er één persoon Singapore in en kwamen er twee weer uit. Sudha was geboren in een Singaporees ziekenhuis.

Tot haar vierde jaar woonde ze in Brunei. Toen werd haar vader gepromoveerd tot international staff member bij Shell in Nederland. En zo verhuisden ze van het tropische Brunei naar het prachtige.. Oldenzaal, waar de NAM zat. Voor een vierjarig meisje en haar kleine zusje was Olden-

zaal spannend. Er was bijvoorbeeld een prins Carnaval. En er viel bijvoorbeeld sneeuw. Omdat iedereen altijd alleen maar verteld had dat sneeuw een van de prachtigste wonderen op aarde was liepen de meisjes op blote voeten in hun pyjama-tjes de eerste de beste versgevallen sneeuw in. Maar, dat was schrikken, dat had niemand ooit verteld: sneeuw was vreselijk koud! Ze wisten niet hoe snel ze weer naar binnen moesten, bij de kachel in hun piepleine huisje. Ook werden ze vaak gefotografeerd omdat ze de eerste donkere kindertjes waren. Verder weet Sudha van Oldenzaal alleen nog de kleuterschool. Al na twee jaar verhuisden ze naar Assen, samen met een hele stoet Shell gezinnen die het NAM-kantoor volgden. Daardoor leek het alsof alle vriendjes van de kleuterschool ook mee verhuisden. Maar halverwege de lagere school werden ze weer verplaatst naar...Venezuela en toen ging er wel een broertje maar geen vriendjes mee. In Caracas kwamen de kinderen op een British school en weer drie jaar later werd het gezin nogmaals verplaatst weer terug naar Brunei. Sudha sprak inmiddels Malayalam met haar ouders, Nederlands met haar zusje, Engels met de kinderen op school en Spaans met iedereen op straat. Het werd dus weer verhuizen en nu zou ze naar een school in Brunei moeten waar ze opnieuw de taal niet sprak. Het leek voor de zusjes geen goede

optie. Zodoende werden de twee meisjes naar kostschool gestuurd in Engeland omdat ze binnen de Shell cultuur in het Engelse systeem zaten. Sudha was dertien.

Kostschool was zeker niet streng of akelig en dikwijls genoeg zagen ze de rest van de familie in India of Brunei in de vakanties. Onderling spraken de zusjes nog steeds Nederlands, zodat ze zich ook konden afzonderen, en tegelijkertijd voelden ze zich helemaal thuis in de Engelse cultuur. Bovendien kon je Spaans als keuzevak hebben. De kostschooltijd was kortom heel prettig.

Waarschijnlijk is een kind na zoveel 'buitenland' enigszins vervreemd van eigen familiegewoontes en de oorspronkelijke cultuur binnen het gezin. In elk geval, Sudha kreeg na haar eindexamen van haar ouders het advies om maar eens een jaar naar India te gaan. Ze kon terecht bij haar voorged en vroegere oppas in Madras. Dat betekende dat ze echt onder de hoede van haar familie was. Ze kon wel alleen uitstapjes maken, maar niet zomaar. Als de stad ergens niet veilig was moest je altijd onder begeleiding, het moest met voorkennis en altijd via veilige en georganiseerde routes. Ze kon niet vrijelijk in haar eentje het land gaan bekijken. Bovendien werd ze onrustig van het gebrek aan planning; ze kon niet reizen, maar ook niet studeren of werken. Pas op het laatst werkte ze drie maanden op een Engelse kleuterschool. Later besepte ze dat ze na die tijd wel haar moedertaal veel beter sprak, dat ze goed en leuk had leren bridgen en dat daar door haar voorged de basis is gelegd voor haar interesse in yoga. Hij mediteerde en had een eigen meditatiekamer en Sudha herinnert zich dat hij er eens zo blij uit te voorschijn kwam terwijl hij haar vertelde van zijn ervaringen van uittreden uit eigen lichaam. Het leidde bij haar op dat moment niet tot ander gedrag maar jaren later kwam de nieuwsgierigheid naar boven. In dat jaar was toch een kiem gelegd.

Voordat het zover was dat ze yoga ging bestuderen, studeerde ze Spaans in Leiden. Spaans, gewoon omdat het een van haar talen was en haar ouders het geschikt voor haar vonden. In Leiden, omdat haar vader inmiddels weer in Den Haag werkte en haar ouders in Voorschoten woonden. En dan wordt ze in Den Haag voorgesteld aan een





jongeman uit Kerala, heel bijzonder want er zijn maar weinig mensen uit Kerala in Nederland. Hij werkt bij Unilever en het klikt tussen die twee. Met de lieve jongen uit Kerala trouwt ze en na haar doctoraal verhuizen ze meteen voor twee jaar naar Londen, omdat hij wordt overgeplaatst. Het lijkt alsof het onbestendige leven uit haar jeugd zich zal herhalen. Want na twee jaar Londen krijgt hij een post in India toegewezen. En tegelijkertijd solliciteert hij naar een plek in Zwijndrecht. Het wordt niet India, want in Zwijndrecht wordt hij aangenomen en ze gaan in Voorschoten wonen in het huis van haar ouders die inmiddels ook weer zijn overgeplaatst. Maar met een gezin in zicht wil Sudha nu toch wel eens ergens langer blijven en op aanraden van een goede vriend en collega bij Unilever zoeken en vinden ze een huis in Leeuwardal. Ze krijgen drie mooie dochters en terwijl Sudha hoopt op een stabiele jeugd voor haar kinderen, op één plek en op één school en met langdurige vriendschappen, overlijdt haar man plotseling. Opeens staat alles stil. Maar dan

geeft het huis houvast, en de buurtgenoten, en de school van de kinderen en iedereen om hen heen. Dit betekent dus 'een vaste plek'. Sindsdien woont ze in Leeuwardal, langer dan ze ooit ergens anders heeft gewoond.

Wat kan iemand speelbal zijn van omstandigheden om daarna heel stabiel te worden. Alle talenkennis, de studie Spaans, al die reizen, die verschillende culturen, het heeft nooit tot een beroep geleid. Maar ergens is een vuurtje blijven smeulen voor de yogaervaringen die haar oom en ook andere familieleden hadden. Nu is Sudha yogalerares, na eerst een cursus uit interesse gedaan te hebben en na veel zelfstudie. En ze is min of meer ontdekt door haar overbuurvrouw met wie ze nu de Yogastudio Rijswijk heeft op de Geestbrugweg. Ze geeft de Yogalessen in het Nederlands, logisch want ze woont hier, maar evenzogoed kan het in het Engels, of Spaans, of Malayalam. Alleen dat laatste moeten wij nog even leren.

Daniella Kreiken

Verkeersveiligheid in de wijk

Wij ontvingen een brief van Petra van der Kwartel, een verontruste wijkgenoot. Zij meldde dat het regelmatig voorkomt dat er Avalex-wagens met grote snelheid langsdenderen. Levensgevaarlijk natuurlijk.

Heel Leeuwendaal is woonerf. Dat betekent dat het verkeer stapvoets moet rijden. De chauffeur van Avalex die de briefschrijfster zag, kwam veel harder dan 'stapvoets' door de Molenlaan. Op veel plekken in Leeuwendaal wonen gezinnen met (zeer) kleine kinderen. Chauffeurs moeten dus altijd verdacht zijn op spelende kinderen, fietsers en wandelaars (vaak ook met hond).

Op ons verzoek heeft wijkagent Klaar Toet contact opgenomen met Avalex. De teamleider inzameling van Avalex zal deze brief tijdens het volgende werkoverleg onder de aandacht brengen van de chauffeurs die in Leeuwendaal hun

ronde doen. Zelf zegt Avalex overigens dat de breedte en zigzag-constructie van de straten in Leeuwendaal in combinatie met de grootte van de vuilniswagens het onmogelijk maken om met die wagens harder te rijden dan 15 km/u.

Desondanks trekken we liever aan de bel voordat zich ongelukken voordoen.

Deze oproep geldt uiteraard voor alle chauffeurs die door Leeuwendaal rijden. Het zijn niet alleen de chauffeurs van Avalex die soms te hard rijden. Deze boodschap gaat ons allen aan!

Ellen Twickler





Stratencircuit Leeuwendaal blijkt uitdaging voor chauffeurs reinigingsbedrijf

Oproep kerstwensen

De volgende uitgave van Leeuwendeel verschijnt vlak voor de Kerstdagen. Een mooi moment om uw buurtgenoten het beste te wensen. Daarom vragen we u om uw kerstwensen te mailen naar krant@wijkverenigingleeuwendaal.nl.



Enquête

WIJKVERENIGING LEEUWENDAAL

Als u deze Leeuwendeel openklapt, valt er als het goed is een los blad uit. Daarop vindt u een enquête; het bestuur van de wijkvereniging wil graag weten wat u van zijn werk vindt. En wat u nog meer van de wijkvereniging verwacht. Want we willen niet alleen ons werk goed blijven doen, maar we willen ook onze activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en ideeën vanuit de wijk. Dat kan natuurlijk alleen als u ons laat weten wat u vindt. Neem daarom vooral geen blad voor de mond. We gaan met de resultaten aan de slag en komen daar te zijner tijd bij u op terug.

Fijn als u even de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen. U kunt 'm -voor 20 november- inleveren op het adres dat voor u het meest dichtbij is:

- Hoornbruglaan 20
- Oranjelaan 52
- Oranjelaan 61
- Koninginnelaan 1

U kunt de enquête ook online invullen. Kijkt u op onze website www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl voor de link.

Alvast onze hartelijke dank voor de genomen moeite!



Leeuwendaal digitaal

De Leeuwendeel is maar een van de middelen van Leeuwendaal. Ook online timmeren we flink aan de weg. We geven een overzicht:

Website

www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Het officiële online kanaal van de wijkvereniging. Hier vindt u het laatste nieuws en veel achtergrondinformatie.



Facebook

www.facebook.com/WijkverenigingLeeuwendaal

Op deze pagina vindt u informatie over activiteiten in de wijk en kunt u zelf berichten plaatsen. Vergeet ook niet ons te 'liken'!



Twitter

twitter.com/Leeuwendaal

Meld u aan als volger en u bent direct op de hoogte van het laatste nieuws.

Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Wijkvereniging Leeuwendaal vindt plaats op woensdag 30 oktober in het gebouw De Compagnie aan de Geestbrugkade. De avond begint om 19.30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.

Thema van deze avond is: 'Jeugd in de Wijk'. U bent jong, of u voelt zich jong, of u heb jongelui in huis of in de buurt. Er is van alles te zeggen over de jeugd van tegenwoordig maar ook over die van vroeger!

Fotowedstrijd

Rond het thema 'Jeugd in de Wijk' organiseert het wijkbestuur een fotowedstrijd. Haal de camera tevoorschijn en leg vast wat u verstaat onder het thema. Voorwaarden zijn dat in de uitleg bij de foto staat waarom deze foto over het thema jeugd in de wijk gaat en dat de foto minimaal **1 MB** groot is. Mail de foto's **vóór 20 oktober** naar info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl. U heeft dus maar kort de tijd uw foto in te zenden. De **prijzuitreiking** vindt plaats tijdens de ALV van **30 oktober**.



Phytalis

Ideeën in beweging!



070 - 320 61 57

marketing & communicatie
congressen & evenementen
uitgeverij & drukwerk

www.phytalis.nl

